



Anno Sjoerd (Titus) Brandsma is geboren in Oegeklooster bij Bolsward op 23 februari 1881. Hij is een carmelpater en hoogleraar in Nijmegen. Hij had en heeft vooral in Nijmegen vele sporen nagelaten en was gehuisvest in de aanpalende Carmelparochie aan de stadskant van de Hezelpoort.

Begin januari 1942 arresteerden de Duitse bezetters de priester met van meet af aan de bedoeling hem voor lange tijd gevangen te houden. Via een tocht langs het Oranjehotel in Scheveningen, kamp Amersfoort en de strafgevangenis van Kleef kwam hij ten slotte in het concentratiekamp Dachau terecht. In Amersfoort leerde had hij kampnummer 58. Hij leerde daar de jonge gereformeerde predikant ds. Johannes Kapteyn kennen, met wie hij een innige vriendschap opbouwde. Op 13 juni werd Brandsma in Kleef met zijn linker pols aan de rechter pols van Kapteyn geketend voor het transport richting concentratiekamp Dachau waar ze op 19 juni arriveerden. Brandsma kreeg nummer 30492 en Kapteyn nummer 30493. Ze werden geplaatst in Block 28, kamer 3, de barak van de Poolse geestelijken.

Ook hier was, aldus latere getuigenissen van voormalige kampgenoten, deze 'alledaagse' mysticus een grote morele, spirituele en daadwerkelijke steun voor zijn medegevangenen. Na enkele weken vol ontberingen en mishandelingen werd hij - levenslang behept met een wankele gezondheid - uitgeput en doodziek in het *Revier* (kamphospitaal) opgenomen. Toen hij daar enkele dagen lag, raakte hij buiten bewustzijn. Op 26 juli 1942 om twee uur 's middags kwam een eind aan het leven van Titus Brandsma nadat een kamparts hem een dodelijke injectie met fenol toediende.



In 1985 werd hij als martelaar door paus Johannes Paulus II zalig en op 15 mei 2022 door paus Franciscus heilig verklaard. Na de oorlog zijn veel Scoutinggroepen naar hem vernoemd. Op dit moment zijn nog groepen actief in:

## Meer informatie

[Titus Brandsma \(oorlogsgravenstichting.nl\)](https://www.titusbrandsma.nl/)

[Anno Sjoerd Titus Brandsma | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](https://www.oorlogsgravenstichting.nl/erelijst-van-gevallenen-1940-1945)

[Titus Brandsma - Wikipedia](https://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_Brandsma)

[Brandsma \(noviomagus.nl\)](https://www.noviomagus.nl/brandtsma)

[34.jpg \(noviomagus.nl\)](https://www.noviomagus.nl/brandtsma-34.jpg)

[Titus Brandsma – Karmel Nederland](https://www.karmel.nl/brandtsma)

[OMNIA - CODA Museum](https://www.codamuseum.nl/omnia)

[Geef gevangenen een gezicht](https://www.geefgevangeneneengezicht.nl/)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](https://www.netwerkoorlogsbronnen.nl/)

[Anno Sjoerd \(Titus\) Brandsma | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](https://www.digitaalnamenmonument.nl/brandtsma)

Titus Brandsma	Amsterdam		
	<a href="#">Breda</a>	Groep gemald	Opgericht 1954
	<a href="#">Deventer (Colmschate)</a>		Opgericht 1982
	Hillegersberg		
	<a href="#">Maastricht</a>		Opgericht 1955
	<a href="#">Medemblik</a>		Opgericht 1946
	<a href="#">Oldenzaal</a>		Hernoemd na fusie 1970
	<a href="#">Oss</a>		Opgericht 1945
	<a href="#">Someren-Eind</a>	Groep gemald	Opgericht 1961 Opgegaan in Scouting Someren Eind
	<a href="#">Sneek</a>	Groep gemald	Opgericht 1935 Hernoemd na de oorlog?
	Utrecht		Opgericht 1946, verbonden aan St. Gerardus Majellakerk Opgeheven 1960

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.