



Mees Toxopeus werd geboren in Nieuwe Pekela op 22 oktober 1886. Hij was schipper op de reddingsboot Insulinde van 1927 tot en met 1950 en stond bekend als mensenredder op de Waddenzee. Vanaf 1930 was zijn achttien jaar jongere broer Klaas Toxopeus stuurman. Op 31 oktober 1950 droeg hij het commando aan zijn broer over.

Toxopeus ontving de eremedaille in zilver van de Orde van Oranje-Nassau alsmede vele andere onderscheidingen. Enkele hiervan ontving hij voor zijn werk in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Betrokkenen uit de Doopsgezinde Gemeente in Beverwijk besloten in 1963 een zeeverkennergroep op te richten en vroegen toestemming aan Mees om zijn naam te



mogen gebruiken. Hij stemde hiermee in en Zeeverkennergroep Mees Toxopeus was een feit. De groep maakt deel uit van de Elfregi-federatie, die groepen onderling bindt.

Mees overleed op Schiermonnikoog op 28 februari 1974.

Meer informatie

[Mees Toxopeus - Wikipedia](#)

[Mees » Scouting Mees Toxopeus](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.