



Johannes Post werd geboren op 4 oktober 1906 te Hollandscheveld (gem. Hoogeveen). Hij was de zoon van een arme zandboer. Hij is geen uitbinker op school, maar wel een handig zakenman met leiderschapskwaliteiten. Hij wordt actief in de politiek en schopt het tot wethouder van de gemeente Oosterhesselen.

In de oorlog liet hij zijn bedrijf in de steek om zich aan het verzet te kunnen wijden, waarin hij op den duur een leidende rol speelde, met name in de L.O./L.K.P. (landelijke hulp aan onderduikers/landelijke organisatie van knokploegen). Zijn schuilnaam was: "van der Zwaag". Ook werkte hij voor het illegale blad "Trouw" en zette hij zich verder in voor allerlei andere vormen van verzet, zoals: Sabotage, hulp aan Joden (hij haalde o.a. veel Joodse kinderen uit Amsterdam en liet die in Drenthe onderduiken), overvallen (o.a. op het politiebureau aan de Archimedesstraat in Den Haag, waar men een groot aantal revolvers buit maakte), falsificaties e.d.

In het begin werkte hij vanuit zijn woonplaats, maar later over het hele land, o.a. uit Rijnsburg, de woonplaats van zijn broer Marinus Post. Op 16 juli 1943 werd hij in Apeldoorn voor de eerste keer gearresteerd, samen met zijn Joodse koerierster Thea, maar wist met hulp van een agent weer te ontsnappen. Na de mislukte (2e) overval op het Huis van Bewaring aan de Weteringschans te Amsterdam werd hij op 14 juli 1944 voor de tweede keer gearresteerd, nu in Amsterdam. Op 16 juli daar aan volgend werd hij te Overveen, in de duinen bij Bloemendaal, gefusilleerd. Hij ligt daar begraven op de Erebegraafplaats in vak 26.



Hij ontving postuum het Verzetskruis 1940 – 1945 voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonde moed, initiatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in de strijd tegen de overweldiger van de Nederlandse onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid. Daarnaast ontving hij postuum de Medal of Freedom with silver palm en de onderscheiding Rechtvaardige onder de Volkeren uit Israël voor het redden van Joden. Groep 3 N.P.V. Assen werd in 1947 vernoemd naar de Drentse verzetsstrijder Johannes Post.



In Zwinderen (Dr.) is er een brug naar hem genoemd, evenals in Leiden. In 1964 kreeg de kazerne in Steenwijkerwold de naam "Johannes Postkazerne". Op het grondgebied van deze kazerne is een aantal wegen aanwezig die de herinnering aan het verzet levendig moet houden, b.v. Johannes Postweg (de toegangsweg tot de kazerne), Verzetsplein, BNS-straat, Koerierster-straat, OD-straat, KP-straat, RVV-straat en de BS-straat.

Vernoemingen naar Johannes Post zijn verder te vinden in Aerdenhout, Amsterdam, Best, Breukelen, Darp, Doetinchem, Gouda, Heemskerk, Heerjansdam, Hoogeveen, Hoogvliet, Hoorn, Leiden, Leidschendam, Middelburg, Midden-Beemster, Montfoort, Nagele, Nieuwlande, Oss, Oud-Beijerland, Rijnsburg, Soest, Steenwijkerwold, Tollebeek, Vlaardingenv, Waddinxveen, Zeist, Zwijndrecht.

Meer informatie

[Johannes Post, verzetsstrijder in de oorlog - Scouting Assen | Johannes Post Groep](#)

[Johannes Post - Scouting Assen | Johannes Post Groep](#)

[Johannes Post - Wikipedia](#)

[Johannes Post \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Johannes Post | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.