



Jan (Anton) Houtman werd op 7 juni 1917 in Zuidbroek geboren.

Houtman was tijdens de oorlog lid van de door Jan Seigers uit Ommen geleide knokploeg en coördineerde en voerde diverse verzetsactiviteiten uit. Jan Houtman was actief in de illegale pers bij het blad De Berichtgever dat hij in juni 1944 samen met zijn zwager H. H. Hemminga en een Joodse onderduiker maakte. Op 30 juni moest hij

onderduiken. Op 17 november 1944 wordt Jan tijdens verzetsactiviteiten gepakt en met een machinegeweer doodgeschoten door de Nederlandse Waffen-SS'er Herbertus Bikker op een boerderij nabij Dalfsen. Hij ligt begraven op de gemeentelijke begraafplaats in Ommen.



Voor de Tweede Wereldoorlog werd in Ommen de Sallandgroep opgericht welke direct na de Tweede Wereldoorlog weer actief werd. Er werd toen ook

een stam opgericht, de Jan Houtmanstam, genoemd naar een Ommer verzetsstrijder die kort voor de bevrijding is neergeschoten. In 1952/1953 werd de Sallandgroep opgeheven.



In 1978 is de Jan Houtmanstam heropgericht. De eerste jaren als aparte Scoutinggroep naast, en daarna als onderdeel van, de Van Pallandtgroep in Ommen. In 1986 is de stam verhuisd naar de St. Lodewijkgroep in Vilsteren

en vervolgens naar de D'Alflandgroep in Dalfsen. De familie heeft bevestigd dat Jan geen lid van Scouting geweest is.

Op Buitencentrum Gilwell Ada's Hoeve in Ommen is in 2001 een veld vernoemd naar Jan Houtman.



## Meer informatie

[Jan Houtman](#)

[oorlogsgravenstichting.nl](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Jan Houtman | Erelijst van Gevallenen](#)

[1940-1945](#)

[Jan Houtman - Wikipedia](#)

[Over ons | Van Pallandt Groep Ommen](#)

[Jan Houtman \(1917 - 1944\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.