



Jan Hendrik de Rooij werd geboren in Sprang op 20 augustus 1923. Hij was arbeider in een schoenfabriek.

In de oorlog sloot hij zich aan bij Groep André, een lokale verzetsorganisatie. Om ervoor te zorgen dat de geallieerden op de hoogte waren van wat er zich achter het front afspeelde, werden twee spionnen met zender naar het land van Heusden en Altena gestuurd (line-crossers). Een van hen was De Rooij. Zij hadden direct radiocontact met de zender op de zolder van het oude raadhuis van Capelle. De Rooij verbleef bij een bekende in Dussen en deed zich voor als boerenknecht. Op de zolder van de schuur van het boerenhuis werd de zender verborgen. Daarmee seinde hij gegevens van het Duitse front en de troepen door naar Capelle. Zo werd bevestigd dat er een grote troepenmacht werd samengesteld in het land van Heusden en kon hij de precieze locaties van de geschutstellingen doorgeven. Deze werden systematisch gebombardeerd. De Duitsers gingen daardoor op onderzoek uit.

Op 22 december 1944 ontdekken de Duitsers de zender en dreigen de onschuldige bewoners van de boerderij te doden. Het boerengezin en een toevallige bezoeker werden tegen de muur gezet. De Rooij heeft zich toen aangegeven, reden voor de Duitsers om de gijzelaars vrij te laten. Hij werd gevangen gezet en naar Amsterdam gebracht. Daar bleef hij zwijgen onder verscheidene verhoren. Hij is op 6 januari 1945 gefusilleerd op 21 jarige leeftijd.

Postuum is aan hem de Bronzen leeuw toegekend. Op 7 juli 1945 is Jan herbegraven in Sprang onder grote belangstelling op de gemeentelijke begraafplaats aan de Tilburgse weg in Sprang.

Er was voor de oorlog geen Scoutinggroep in Sprang, de kinderen uit Sprang gingen naar Waalwijk. In 1947 werd in Sprang een Scoutinggroep opgericht. Deze kreeg, na eerst toestemming aan De Rooij's moeder te hebben gevraagd, de naam van de verzetsstrijder. Sindsdien heet deze vereniging Scouting Jan de Rooij.



JAN DE ROOIJ GROEP
SPRANG-CAPELLE

Na de oorlog werd in Cromvoirt, Vught, naast de in 1935 opgerichte prins Willem van Oranje groep (NCPV) een nieuwe groep opgericht; de Jan de Rooij groep. Deze groep bestond alleen uit een welpengroep en bij het overvliegen gingen de jongens naar de Willem van Oranjegroep. In 1959 werden de groepen volledig gescheiden. In 2000 werd besloten de groepen samen te voegen.



JAN DE ROOIJ GROEP
'S-HERTOGENBOSCH-VUGHT

Meer informatie

[Jan de Rooij \(verzetsstrijder\) - Wikipedia](#)

[Jan Hendrik de Rooij \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Wie was Jan de Rooij ? \(heemkundesprangcapelle.nl\)](#)

[Geschiedenis - Scoutinggroep Prins Willem van Oranje - Cromvoirt \(scouting-pwvo.nl\)](#)

[Nederlands Oorlogsgraf Verzetsman Jan de Rooy Algemene Begraafplaats Sprang-Capelle - Sprang-Capelle - TracesOfWar.nl](#)

[Monument voor Jan de Rooij - Wikipedia](#)

["Verkennen voor jongens"; Historie van de groep | Scouting Jan de Rooij](#)

[Scouting Jan de Rooij - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.