



Henri Gerard Winkelman is geboren in Maastricht op 17 augustus 1876. Hij was de Nederlandse opperbevelhebber vanaf 6 februari 1940 en ten tijde van de Duitse invasie in 1940. Hij droeg vanaf 13 mei 1940 de hoogste regeringsmacht in Nederland na de vlucht van de koningin en de regering naar Londen. Winkelman werd een nationaal figuur door zijn openlijke steun aan het koninklijk huis op Anjerdag 29 juni 1940, wat leidde tot zijn arrestatie in de nacht van 1 op 2 juli 1940.

Hij verbleef tijdens de gehele oorlog in krijgsgevangenschap in Duitsland. De meeste tijd bracht hij door in Offizierslager IV-B Königstein, van waaruit hij op 12 mei 1945 terugkeerde. Op 1 oktober 1945 werd hij eervol ontslagen uit de militaire dienst en op 4 mei 1946 onderscheiden met de hoogste burgerlijke koninklijke onderscheiding, Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Winkelman is overleden in Soesterberg op 27 december 1952.



De Generaal Winkelmangroep is in het najaar van '45 opgericht en was een afsplitsing van Hilvertheem in Hilversum,

omdat deze groep na de oorlog te groot werd. De groep is naar Generaal Winkelman vernoemd *'in hoofdzaak als heenwijzing naar een eervolle houding onder uiterst zware omstandigheden en groote verantwoordelijkheid'*. Generaal Winkelman kwam in 1946 persoonlijk de vlag van de naar hem genoemde groep uitreiken. Hij bleef een trouw bezoeker van het jaarlijkse zomerkamp en na zijn dood kwam zijn vrouw nog het nieuwe groepshuis aan de Holle weg openen. De groep is in 1999 opgegaan in de Hilversumse Scouting De Burcht.

Meer informatie

[Henri Winkelman - Wikipedia](#)

[Vincent Meys. Historie van de Padvinderij in Hilversum -.- Wilde Vaart Dag Hammarskjöld - PDF Gratis download \(docplayer.nl\)](#)

[Scouting Hilfertheem – 1e Hilversumsche Groep – Scouting Hilversum » Algemeen](#)

[Scoutinggroep de Burcht - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Oudbruin 3.0 | Groep | Generaal Winkelman](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.