

Hendrik van Weerden Poelman



Hendrik van Weerden Poelman werd geboren op 21 oktober 1890 in het West Javaanse Serang. Nadat hij in 1904 met zijn ouders in Nederland was teruggekeerd meldde Hendrik zich in 1907 vrijwillig voor de militaire dienst en werd geplaatst bij het Instructie Bataljon te Kampen. In 1913 sloot hij de opleiding met goed gevolg af en werd hij als officier bij het 9e Regiment Infanterie geplaatst.

Al snel werd hij gefascineerd door de in opkomst zijnde militaire luchtvaart. In 1917 verzocht hij om overplaatsing naar de in 1913 opgerichte Luchtvaartafdeling (LVA) van de Koninklijke Landmacht. Hij werd geplaatst op de vliegopleiding te Soesterberg onder leiding van eerste luitenant W.C.J. Versteegh. Begin 1918 behaalde hij het militair brevet en volgde de officiële plaatsing als vliegenier bij de LVA.

In juli 1924 werd van Weerden Poelman tijdelijk vrijgesteld van zijn militaire werkzaamheden om, in opdracht van het Comité Vliegtocht Nederland - Indië, als een van de piloten deel te nemen aan de eerste vliegtocht van Amsterdam naar Batavia. De vlucht met de Fokker F.VII met registratie H-NACC vertrok op 1 oktober 1924 vanaf Schiphol en arriveerde pas op 24 november in Batavia. Het 16.000 kilometer lange traject werd in 22 dagen afgelegd. De tocht duurde toen zo lang omdat er 20 tussenlandingen nodig waren en omdat men onderweg motorpech kreeg.

In 1930 werd van Weerden Poelman belast met het commando over de Jachtvliegafdeling (JaVA). De Tweede Wereldoorlog bracht van Weerden Poelman grotendeels in krijgsgevangenschap door. Hij keerde in mei 1945 in Nederland terug. Van zijn herwonnen vrijheid heeft hij maar kort genoten, want op 19 oktober 1945, twee dagen voor zijn 55e verjaardag, kwam hij bij een verkeersongeval in Laren om het leven.

Na de oorlog werd op 24 november 1945 in Den Haag Scouting Van Weerden Poelman opgericht door skipper Wim Prent en als eerbetoon naar hem vernoemd. De groep was de eerste luchtverkennergroep in Nederland.



Meer informatie

[Scouting Van Weerden Poelman - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](https://scoutpedia.nl/scoutwiki.org)

[Gezamenlijke Militaire Fondsen - Van Weerden Poelmanfonds](#)

[Eerste vlucht KLM naar Nederlands-Indië - Wikipedia](#)

[Historie van Luchtverkenners Van Weerden Poelman – Scoutinggroep op Ypenburg](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.