



Cornelis (Kees) Ouwerkerk werd geboren op 5 december 1914 in Nieuwpoort. Hij was de zoon van Cornelis Ouwerkerk en Lena den Besten. Hij had drie broertjes en een zusje.

Kees werd onderwijzer en verhuisde in 1938 naar Emmen. Hij gaf les aan de openbare ULO.

Hij was een van de medeoprichters van de OD in Emmen. Zijn naam kwam voor op de lijst van verspreiders van het illegale blad *Je Maintiendrai*. Hij werd op 17 juni 1944 gearresteerd en kwam in handen van de Sicherheitsdienst. Hij werd zwaar mishandeld en kwam terecht in Kamp Amersfoort. Daar kreeg hij nummer 2497. Vanuit hier ging hij naar concentratiekamp Neuengamme en kwam terecht in kamp Ladelund en kamp Sandborstel. Hij overleefde het kamp en precies een jaar na zijn arrestatie, toen hij al weer thuis was, overleed hij op 17 juni 1945 in Utrecht door totale verzwakking.



Hij werd begraven in het familiegraf op de gemeentelijke begraafplaats in Nieuwpoort.



Direct na de oorlog werd in de zomer van 1945 de padvinderij weer nieuw leven ingeblazen door leraar Pim van Heerde (ULO Baander), Nijhuis (onderwijzer LOM school) en Redeker. Een grote groep jongens verzamelde zich in het bos en werden ingedeeld in vier groepen: De Dennengroep, Hondsruggroep, Hunengroep en Junglegroep. De groei was van korte duur en de groepen werden uiteindelijk weer samengevoegd tot alleen de Hunengroep overbleef. Direct na de heroprichting van de verkennersgroepen werd ook een welpenhorde opgericht.

De Hunen- en Dennegroep ging met de pinksterdagen 1947 op kamp in Noord Borge. Een week daarvoor hebben de stamleden, die allemaal oud leerlingen waren van ULO leraar Kees Ouwerkerk, besloten om hun stam de Kees Ouwerkerkstam te noemen, als eerbetoon aan hun leraar en verzetsstrijder. De stam stond onder leiding van Oubaas Jan Cees Hofkamp.

In Emmen werd een straat naar Kees Ouwerkerk vernoemd.

Meer informatie

[Cornelis Ouwerkerk | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[NECROLOGIE](#)

[Cornelis Ouwerkerk | Digitaal Monument Neuengamme](#)

[Emmer courant » 28 mei 1947 - Art. 3 | Delpher](#)

[Dennelaan Scouting 1945-1965](#)

[Het vrije woord - J.H.J. van den Heuvel | gesproken boek | Bibliotheek.nl](#)

[Ouwerkerkstraat](#)

[Cornelis Ouwerkerk \(Nieuwpoort, 5 december 1914 - Utrecht, 17 juni 1945\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

[Details Database](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.