



Dirk Arie van den Bosch werd geboren in Hazerswoude op 23 oktober 1884. Van den Bosch was een populair Hervormd predikant in 's-Gravenhage. Zijn preken trokken duizenden mensen. In november 1940 verscheen een boek van zijn hand waarin hij waarschuwde voor het gebrek aan menselijkheid, geheten "666, Het getal eens mensen." Hij bleef in zijn preken mensen bewust maken van het belang van humaniteit. Zijn uitspraken en boek leidden er uiteindelijk toe dat hij op 11 december 1940 door de Duitsers werd gearresteerd. Hoewel de bezetter niet hard kon maken dat hij de wet zou hebben overtreden, zagen zij het gevaar in van zijn woorden en de invloed die hij had op grote groepen mensen. Men wilde hem uit de samenleving weg hebben en zo kwam hij, na een verblijf in het Oranjehotel in Scheveningen (11 december 1940 tot 28 oktober/december 1942) terecht in het kamp Amersfoort. Hier bleek hij een grote morele steun te zijn voor de gevangenen. Hij hield er kerkdiensten en gaf Bijbelles. Door de slechte leefomstandigheden liep hij dysenterie en een kaakontsteking op en hieraan overleed hij uiteindelijk op 20 maart 1942.

Na de oorlog werd op 7 mei 1946 postuum het Verzetskruis toegekend. In Den Haag is ter zijner nagedachtenis een gedenksteen aangebracht in de Grote of Sint-Jacobskerk en in de gemeenten Hazerswoude, Rijswijk (ZH) en Zwijndrecht zijn straten naar hem vernoemd. Bosch ligt begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats Rusthof te Amersfoort.

Na de oorlog is naar hem een scoutinggroep in Den Haag genoemd, de Ds v.d Boschgroep.



Meer informatie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_Arie_van_den_Bosch

<https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/18312/dirk-arie-van-den-bosch>