



Andries Johannes Maria de Bont wordt op 11 mei 1919 geboren in Raamsdonk. Hij was de zoon van Gijsbertus Cornelis de Bont en Elisabeth Maria Kamp.

Na zijn schooltijd gaat hij als landbouwer aan de slag. Tegen het einde van de Duitse bezetting in het zuiden van Nederland sluit hij zich aan bij het gewapende verzet en wordt commandant van de illegale groep Raamsdonk dorp, aangesloten bij de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. Zijn schuilnaam was Albert Theunissen. Hij hielp in juni 1944 onder andere bij het leveren van kleding en voedsel én bij het verplaatsen van geallieerde piloten nadat hun bommenwerper neergestort was in Haansteeg. Andries kampt dan met een zwakke gezondheid, maar hij zet zich desondanks intensief in voor de bevrijding van Nederland. Zijn bijdrage is zo groot dat hij uiteindelijk wordt aangewezen als plaatselijk commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten.

De lange, vermoeiende dagen van strijd tegen de Duitse bezetter en het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de daarna volgende maanden vergen echter te veel van Andries en zijn toestand verslechtert snel door lichamelijke oververmoeidheid. Fysiek uitgeput overlijdt hij op 8 december 1944 in het naburige Raamsdonksveer. Hij is 25 jaar geworden en werd op de Rooms-katholieke begraafplaats in Raamsdonk begraven.



Na de oorlog wordt de Scoutinggroep in Raamsdonk-Dorp naar hem vernoemd.

Meer informatie

- [Andreas Johannes Maria de Bont | Oorlogsgravenstichting](#)
- [Andries de Bont, Raamsdonk 1919 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - heden](#)
- [bidprentje Andries Joannes Maria de Bont op 8 december 1944 te Raamsdonksveer » Open Archieven](#)
- [Nederlands Bidprentjes Archief - bidprentje van: Andries Joannes Maria de Bont](#)
- [National Archives NextGen Catalog](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.