

Hermanus (Herman) Cecil Marie Kahmann is geboren op 17 juni 1910 in Amsterdam. Hij was de zoon van Carl Wilhelm Petrus Kahmann en Theodora Augusta Maria Kloosterhuis. Hij had een zus Theodora Catharina Maria (1907). In 1922 verhuisde hij naar Heemstede. Daar werd Herman later commissionair in effecten en woonde op Camplaan 34 in Heemstede.

Herman Kahmann is op 16 mei 1944 door de Sicherheitsdienst (SD) gearresteerd in Haarlem voor hulp aan onderduikers en illegale acties. Hij zat van 25 mei tot 11 oktober 1944 gevangen in kamp Amersfoort waar hij gewerkt heeft als ziekenoppasser. Hij kreeg kampnummer 12841. Hij is op 11 oktober op transport gezet naar concentratiekamp Neuengamme waar hij op 31 december 1944 is overleden. Pas na 9 maanden werd hiervan officieel bericht ontvangen.

Hij staat vermeld op de lijst namen bij het Vrijheidsbeeld in Heemstede, het monument voor oorlogsslachtoffers uit Heemstede. Na de oorlog is een stam in Heemstede naar hem vernoemd, de Herman Kahmannstam. Het is nog niet bekend of Herman zelf scout was voor de oorlog en bij welke groep hij zat.



Wie kan inlichtingen verschaffen over mijn broer HERMAN KAHMANN, geb. 17-6-10 te Amsterdam, wonende te Heemstede, Camplaan 34. Vandaar eind Mei '44 weggevoerd naar Amersfoort, waar hij gewerkt heeft als ziekenoppasser in de barakken en in Sept. 1944 vandaar vervoerd naar Duitsland, waarschijnlijk Hamburg. Sindsdien niets meer vernomen. Berichten worden gaarne in ontvangst genomen door Mevr. J. v. d. Lugt-Kahmann, Schepenstraat 70b, Rotterdam. (Onkosten voor reizen of bezoeken zullen gaarne worden vergoed).

Heden ontvingen wij het bericht, dat op 31 Dec. '44 op 34-j. leeftijd te Neuengamme is overleden onze geliefde zoon, broer, zwager en oom
HERMAN C. M. KAHMAN
Rotterdam:
Statenlaan 23:
C. W. P. Kahman.
Th. C. M. Kahman.
Heemstede:
C. H. A. M. Kahman.
E. M. A. L. Kahman—
v. Vijfmen en kinderen.
Rotterdam:
J. C. M. v. d. Lugt—
Kahman en kind.
P. J. M. v. d. Lugt.
Laat ons bidden voor
zijn zieleerust.
26 Sept. 1945.

Meer informatie

- [Hermanus Cecil Marie Kahmann \(oorlogsgravenstichting.nl\)](https://www.oorlogsgravenstichting.nl/)
- [Hermanus Cecil Marie Kahmann | Digitaal Monument Neuengamme \(vriendenkringneueingamme.nl\)](https://www.digitaalmonumentneueingamme.nl/)
- [Hermanus Cecil Marie Kahmann \(Amsterdam, 17-6-1910 - Hamburg-Neuengamme \(Duitsland\), 31-12-1944\) | Oorlogslevens OORLOGSSLACHTOFFERS HEEMSTEDEN 1940-1945 + bevrijdingsmonumenten Zuid-Kennemerland /annex Indiëmonument 1945-1950 | Librariana \(wordpress.com\)](https://www.amsterdam.nl/overheid/onderzoek-en-archieven/oorlogslevens/)
- [Akte - Noord-Hollands Archief \(wiewaswie.nl\)](https://www.wiewaswie.nl/)
- [Overlijden Hermanus Cecil Marie Kahmann op 31 december 1944 te Hamburg-Neuengamme \(Duitsland\) \(Duitsland\) » Open Archieven](https://www.openarchieven.nl/)
- [Heemstede, Vrijheidsbeeld - Nationaal Comité 4 en 5 mei](https://www.nationaalcomitee4en5mei.nl/)
- [Home - Netwerk Oorlogsbronnen](https://www.netwerkoorlogsbronnen.nl/)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.