



Tonnie van Stratum was fervent scout en hopman van Scoutinggroep Don Bosco uit Lierop.

Toen Scouting in april 1941 door de bezetter verboden werd, werden er in het geheim bijeenkomsten georganiseerd. Tonnie ging zelfs kamperen maar dan niet in uniform. Op 11 augustus 1942 was hij met een groep een nacht op kamp in Lierop. Ze waren 's nachts getuige van een vliegtuigcrash. Het ging om de Britse Wellington BJ 603 van het 156 RAF Squadron van piloot P/O C.F. Taylor en zijn crew. Ze waren er als eerste bij, maar er was niemand meer te redden. Direct na de crash, toen de Duitsers nog niet aanwezig waren, zag Tonnie kans om snel wat aluminium te pakken.

Tonnie was toen als hobby edelsmid en dat materiaal kwam hem dus goed van pas. Hij maakte later van de materialen speldjes en een armband en zelfs een zakmes en een haarkam. Toen de bevrijders er waren bleken dit gewilde souvenirs te zijn. Tonnie ontving als ruilobject de fel begeerde Engelse sigaretten er voor in de plaats.

Na de oorlog konden ze de zus van navigator Sgt. W.R. Morris gelukkig maken met zo'n speldje. Voor haar een tastbaar aandenken van haar broer en al die jonge mannen die omkwamen voor onze vrijheid.

De slachtoffers van de crash worden herdacht met een tot monument omgevormde zwerfkei.



Meer informatie

Scouting en Edelsmit tijdens de Tweede

Wereldoorlog - TracesOfWar.nl

Verliesregister.studiegroeppluchtoorlog.nl/

www.tracesofwar.nl - Monument-Wellington-BJ603

