

De Hilversumse scoutinggroep St.Paulus is opgericht op 3 september 1931. Ze hoorde bij de St Vitus parochie ten zuiden van Hilversums centrum.

Nadat het verkennen in 1941 was verboden werd desondanks besloten om met de stam (olv Gabriel Smit) in de oorlog door te gaan en ter versteviging van de onderlinge band werd het illegale blad 'Paraat ' uitgegeven. Het clubhuis van de St. Paulusgroep heeft in de oorlog als Raadhuis van Hilversum onderdak geboden aan B&W en de gemeenteraad.

Meer informatie

Paulusgroep.nl » Groepshistorie

[Vincent Meys. Historie van de Padvinderij in Hilversum -.- Wilde Vaart Dag Hammarskiold - PDF Gratis download \(docplayer.nl\)](#)