

In 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit. In het begin kon de Lischgroep, groep 1 Rotterdam, nog doordraaien, maar in april 1941 werd Scouting door de Duitsers verboden en veel leiders werden gearresteerd. Vele leden konden hun mannetje staan tijdens de oorlog.

Er zijn Lischgroeppers geweest, die 24 uur en langer hun toevertrouwde posten hebben bezet. Ordonnansdiensten die niet zonder levensgevaar waren, werden uitgevoerd. Tijdens de bombardementen werd er overal de helpende hand toegestoken. Ook werd het clubhuis aan de Mathenesserdijk verzegeld. Maar dit kon niet verhinderen dat nog vele eigendommen van de groep door onder andere de heer Snoek uit het pand werden gehaald. Gered werden onder andere de tenten en het groepsvaandel.

In de jaren van de oorlog kwamen leden bij elkaar in de Eudokiawacht, waar zij samen met de leden van groep 2, 5, 6, 7, 9, 16 en 19 de brandwacht vormden. Tijdens de bezetting werd het contact in de groep onderhouden zodat het mogelijk was een behoorlijk aantal jongens op de been te brengen na de capitulatie van de Duitse legers. Ruim voordat dit officieel bekend was trokken de Lischgroeppers en andere groepen er op uit om te helpen bij de Voedseldistributie, tolk, gids, verkeerspolitie, straatpolitie, kampwacht bij de Canadezen, enz, enzovoort

Meer informatie

[Lischgroep - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](https://scoutpedia.nl/scoutwiki.org)
[De wacht » 16 mei 1945 - Pag. 2 | Delpher](#)