



Op 1 maart 1911 werd in Almelo padvindergroep de Hollandsche Jongens Bond (H.J.B.) opgericht. Deze naam verwees naar het boek "Op! Hollandsche jongens naar buiten" van W.J. van Hoytema, waarin hij opriep tot het oprichten van "een bond van den Hollandschen Jongen!".

In 1936 werd de H.J.B. gesplitst in groep 1 H.J.B. Llanos, onder leiding van hopman dr. J. van Beusekom, en groep 3 H.J.B. Boemerang onder leiding van hopman ir. W.H.E. van Gelder, de directeur van gemeentewerken, Almelo. In 1925 was groep 2, de Tubanten, opgericht. In augustus 1939, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, verleende de H.J.B. groepen Home Hospitality aan de Engelse Scouts van de 1st Shenstone Lichfield Group. Het programma bestond onder andere uit het maken van een tocht naar Urk.

Op 2 april 1941 werd Scouting door de bezetter verboden. In het geheim werkte hopman van Beusekom met zijn verkenners door. Met Pinksteren 1942 ging de groep op kamp naar Stokkum. Halverwege de oorlog werd Wim Kuiper lid van de groep. Van 22 juli tot 3 augustus 1944 hield de groep een illegaal kamp in Hezinge bij de Duitse grens en daar werd Wim geïnstalleerd.

Hopman van Beusekom was hopman en voorzitter van de H.J.B. van 1916 tot 1948. Hij werd op zijn 70e verjaardag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau wegens zijn verdiensten voor de Scouting.

Door de sterke aanwas van nieuwe leden na de Tweede Wereldoorlog werd in het najaar van 1947 de H.J.B. Waterregge opgericht. Ook deze groep koos een naam van een terrein waar men veel opkomsten hield. In 1995 werd door de H.J.B. Llanos nogmaals een nieuwe groep opgericht, de Kapitein Lanckergroep in Wierden. Deze groep werd in 1998 zelfstandig. De kleur is zwart met een gele band.

Meer informatie

[Geschiedenis - Het avontuur van ons leven \(hjbllanos.nl\)](http://hjbllanos.nl)

[Geschiedenis - Het avontuur van ons leven deel 2 \(hjbllanos.nl\)](http://hjbllanos.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.