

In 1938 werd de eerste stap gedaan tot de oprichting van de R.K. Verkennergroep "Don Bosco". Helaas moest ook de Don Bosco groep zijn tol betalen gedurende de vijf jaren van Duitse bezetting van ons land. Op 2 april 1941 werd het spel van verkennen verboden. Onmiddellijk werden de troepeigendommen in veiligheid gebracht en niet veel later werd het clubhuis in beslag genomen door de Jeugdstorm-jongeren van de N.S.B. De troep van 24 verkenners bleef echter onverstoord doordraaien, alleen het uniform werd in de kast gehangen. Het was immers verboden om groepsbijeenkomsten te houden. Gedurende de oorlogsjaren was een kleine groep verkenners actief in het op kleine schaal de N.S.B. en Jeugdstorm moeilijk te maken. Dit betrekkelijk onschuldige kattenkwaad mondde uit tot een grootschaliger verzet naarmate de onderdrukking heviger werd. Verschillende scouts uit Alkmaar worden actief in het verzet zoals Jan en Hennie Hoberg, Nel Lind, André van Elburg, Gerard Veldman, Jaap Vlas, Herman Bak, Fritz Conijn, Doeko Bosscher en Emile en Herman Wagenaar.

Op 25 februari 1944 vond er een overval plaats op het stadhuis in Alkmaar, waarbij de jeugdige verkenners Jan Hoberg en André van Elburg actief betrokken waren. Zij maakte deel uit van de ondergrondse beweging die uit was op vernietiging van het bevolkingsregister. De overval mislukte (verraad) en Jan Hoberg werd gearresteerd en op het politiebureau op brute en lafhartige wijze mishandeld. Hij zat in het 'Oranjehotel' van 12 april 1944 tot 14 april 1944, op welke dag hij op de Waalsdorpervlakte bij Scheveningen werd gefusilleerd. Op dat moment was hij de jongste (19 jaar) van de in Nederland gefusilleerden.

Direct na de bevrijding worden de scouts door Vaandrig Emile Wagenaar direct opgetrommeld, nu op een andere zolderkamer, om de Binnenlandse Strijdkrachten te helpen bij haar werkzaamheden. Begin juni 1945 vond de eerste troepbijeenkomst plaats in Café Haring aan de Oude Gracht. Nieuwe leden meldden zich snel aan en na een aantal weken bestond de groep uit 118 verkenners, verdeeld over 5 troepen, waaronder land-, zee- en luchtverkenners, 80 welpen verdeeld over 3 hordes en 10 voortrekkers verenigd in de Nicolaasstam.

Meer informatie

[1938-1940 - Scouting Don Bosco in Alkmaar \(donboscogroep.nl\)](http://donboscogroep.nl)

[1941-1950 - Scouting Don Bosco in Alkmaar \(donboscogroep.nl\)](http://donboscogroep.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.