

In september 1928 werden 'Die Wijckers' opgericht, de eerste NPV groep (Groep I) in Beverwijk. Deze groep had een egale oranje das. De tweede groep in Beverwijk heette 'Die Duinjaghers' (Groep III) en werd opgericht in 1933. Deze groep had een blauwe das.

Tijdens de oorlog ging een deel van Die Wijckers ondergronds door. De leden kwamen onder andere samen voor het geheimzinnige binnen-kampvuur.

vuur". Op donkere winteravonden zaten de padvinders van Beverwijk om een roodachtig gloeiend imitatie-kampvuurtje en vertelden elkaar verhalen en luisterden naar schetsen en liedjes, terwijl de moffen hun schetterende rondes door de straten deden.

Vlak na de bevrijding, op 19 mei 1945, hielden de groepen uit Beverwijk een Vredes-kampvuur in het gebouw Adrichem. Verschillende groepen uit de omgeving werden hierbij uitgenodigd. Naast de gebruikelijke vlaggen parade en het zingen van het Wilhelmus werden de in de oorlog gevallen Padvinders herdacht. Daarna opende hopman van den Berg het eigenlijke programma.

Na het plechtige strijken van onze trouwe Nederlandsche Vlag, gingen Beverwijk's padvinders met stralende gezichten en schorre kelen naar huis, voldaan over hun eerste na oorlogsche bijeenkomst en met de gedachte in hun hart: „Eindelijk weer openlijk Padvinders!!

Op 11 juli 1953 werd besloten om te fuseren. De namen, evenals de kleuren van de das werden gecombineerd: Die Wijcker Duinjaghers met een oranje-blauwe das. Na de fusie in 1953 had de groep twee troephuizen, het stenen gebouw 'De Wijkplaats' en het van treinwagons gemaakte troephuis 'De Jachthut'. Deze beide clubhuizen stonden in het huidige 'Padvindersduin' te Beverwijk.

Meer informatie

[Scouting Beverwijk Die Wijcker Duinjaghers](#)

[Vrij Nederland : nieuwsblad voor Kennemerland » 24 mei 1945 - Art. 11 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.