

Op 2 april 1941 werden in heel Nederland Scoutinggroepen verboden door de Duitse bezetter. Ook in Rotterdam gebeurde dit. In 1944 besloten een aantal jongens toch weer, illegaal, van start te gaan. De eerste illegale bijeenkomst werd gehouden in het huis van Henk Verweijen aan de Kerstant van den Bergelaan.

Op 1 augustus werden onder andere Jan van Kempen, Aad Stuyt en Joop van de Veer geïnstalleerd, De groep kreeg eerst de naam Woudlopers, maar werd al snel daarna de Futen. Een ondergrondse padvindergroep met een naam met een diepere betekenis. De Fuut is een watervogel die in de Bergse Plassen bij Hillegersberg voorkomt en die lange tijd onder water kan blijven om dan op de meest onverwachte momenten op te duiken. Zo ging dat ook met de jonge leden. Direct na de Bevrijding werden de jonge Futen ingezet om gedropte voedselpakketten onder de hongerige Rotterdammers uit te delen.

Na de oorlog kwamen er veel nieuwe leden bij en toen akela van Koppenhagen met een welpenhorde begon, was de groep al op volle sterkte. In 1945 mochten ze gebruik maken van de zolder van het oude Raadhuis aan de Kerkstraat en later kregen ze er ook twee lokalen op de begane grond bij.

Omdat kleding direct na de oorlog nog op de bon was, werden de uniformen zelf geverfd. Piet Grobecker werd in april 1946 welp. Hij kleurde een bloes groen met verfpotjes van Geba, de lokale drogist en verfde ook zelf een geel/blauwe das (de kleur van de Hillegersbergse vlag). De welpenpetjes werden gemaakt van een lap biljartlaken bij een pettenmaker op de Nieuwe Binnenweg.

In 1967 gingen de Futen-Hillegersberg en de Den Berggroep samen verder als de Klaas Kittengroep.

Meer informatie

[Archief 2024 - de Oud Rotterdammer – 28 mei 2024](#)

[Home | Klaas Kittengroep](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.