

De Burmaniagroep in Leeuwarden werd op 29 april 1929 opgericht als een christelijke padvindergroep van de CJMV-padvinderij. De groep sloot zich in 1935 aan bij de NCVP met groepsnummer 1. Sippie Baarda was Akela bij de groep en Wim van der Kam een van de vaandrags.

Tijdens de oorlog, na het verbod op Scouting op 2 april 1941, gaan bij de verkenners de (assistent) patrouilleleiders door onder de naam Spitsbroeders. Wim geeft, samen met Siep Bakker, Klaas la Roy en een leider uit Amsterdam, leiding aan de groep. Op Hemelvaartsdag 1941 gaan ze, zonder uniform, op kamp naar Steenwijkerwold en met Pinksteren naar Oudemirdum. Ook in de zomer gaan de scouts op kamp, opnieuw naar Steenwijkerwold. In 1942 gaan ze met Pasen naar Amsterdam en in augustus naar Dwingeloo, Het laatste kamp in oorlogstijd is in de zomer van 1944.

Meer informatie

Padvinders gezocht, 75 jaar geschiedenis van de Scoutinggroep Burmania uit Leeuwarden
[Chr. Scoutinggroep Burmania – Scouting Leeuwarden #VerhalenMaken](#)
[Burmania - Scoutpedia.nl](#)

De PL's en de APL's van de verkenners gaan onder de naam 'spitsbroeders' door. Jaap Keizer, Jan Kortenhoef, Jan Hollander, Douwe Mollema, Kees v.d. Linde, Paul Boekwijt en Martin Eisma staan dan onder leiding van Wim van de Kam, Siep Bakker, Klaas la Roy en een leider uit Amsterdam, Dhr. Van Wijngaarden.

Op Hemelvaartsdag 1941 gaan zij zonder uniform op kamp naar Steenwijkerwold en met Pinksteren gaan ze naar Oudemirdum. Van 2 tot 6 augustus kamperen ze opnieuw in Steenwijkerwold. In 1942 gaan de Burmanianen met Pasen naar Amsterdam en in augustus naar Dwingeloo. Het laatste kamp in oorlogstijd is van 12 tot 18 augustus 1944. De welpen gaan in de oorlogstijd niet met elkaar op kamp.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.