

Op 4 september 1923 werd in Groningen het jongensclubhuis “De Havik” opgericht op initiatief van de “Voortrekkers van de Witte Watergroep”, naar een voorbeeld van een eerder in Rotterdam opgerichte jongensclub. De Havik werd onderdeel van de afdeling Groningen van de “Nederlandsche Padvinders Vereniging” (N.P.V.). Aanvankelijk bestonden er binnen de Havik meerdere Padvinderstroepen: de Schotse troep, de Rode troep en de Blauwe troep. Van deze troepen bleef uiteindelijk de Blauwe troep over en deze behield de naam de Havik. In 1925 werd de “de Blauwe Troep”, die we tegenwoordig kennen als Scoutinggroep de Havik erkend als zelfstandige afdeling binnen de N.P.V.

Net als tegenwoordig kende de Havik ook in de beginjaren veel studenten als vrijwilligers. Het Groninger Studenten Corps was jaarlijks een trouwe ‘leverancier’ van studenten als leiding van de speltakken. Andere leden van de leiding werkten doordeweeks op kantoor of waren scholier op de landbouwschool. De dames (welpenleidsters) waren bijna allen studentes van de studentenvereniging “Magna Pete”.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, vanaf april 1941, werd de padvinderij verboden en werden eigendommen vernietigd door de bezetter. De Havik ging daardoor ondergronds verder, meestal stiekem ergens bij iemand thuis en op verschillende locaties, zoals de Kleine Butjesstraat 7a (Welpen), Nieuwe Ebbingestraat 12 (Scouts) en de zolder van het gebouw aan de Prinsenhof (Voortrekkers en materiaal). Dankzij deze ondergrondse periode wist de Havik zich na de bevrijding weer geheel te herstellen.

Meer informatie

<https://de-havik.nl/informatie/het-gebouw/>

<https://de-havik.nl/informatie/scouting-groep-de-havik/>