

De Calandtroep is een zeeverkennergroep met een zeer lange traditie. Opgericht in 1913 als een landverkennerstroep en later aangevuld met een welpenhorde, werd de groep in de vijftiger jaren omgevormd tot een zeeverkennergroep. Een bankdirecteur, de heer van Kasteel, die net tevoren vanuit Amsterdam naar Rotterdam was verhuisd werd bereid gevonden om de leiding op zich te nemen van deze ploeg jongens en hiermee was de oprichting van de Vijfde Rotterdamse Padvindersgroep een feit. Als naam werd gekozen voor de naam van Pieter Caland, de ingenieur die Rotterdam zijn toegang tot de zee gaf.

In de oorlog werd ook de Calandtroep verboden (net als alle andere Scoutinggroepen) en alle bezittingen van de groep werden in beslag genomen en overgegeven aan de Jeugdstorm. Hiermee gingen alle tenten en bezittingen (inclusief het onvervangbare Toverlantarenplaatjes archief van de groep) verloren. Slechts de sportprijzen (die niet in het groepshuis aanwezig waren omdat ze gepoetst moesten worden) en de eerste groepsvlag (die door een onbekende verkenner door het achterraam werd weggebracht toen de Duitsers door de voordeur binnen vielen) zijn gespaard gebleven en zijn ook thans nog in het bezit van de groep.

In de oorlog bleven de leden van de Calandtroep bij elkaar komen. Samen met andere groepen richtten zij de luchtbeschermingswacht voor ziekenhuis Eudokia op. Iedere nacht waren een aantal scouts aanwezig om direct op te kunnen treden bij een bombardement. Op de zolder van het ziekenhuis werd geslapen en op deze manier wisten een aantal leden, die op waren geroepen om in Duitsland te gaan werken, onder te duiken en de oorlog te overleven. Oubaas van Kasteel is in die oorlog overleden en werd opgevolgd door Wim Hoogenstrijd.

### **Meer informatie**

[Calandtroep - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://Scoutpedia.nl (scoutwiki.org))

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.