

Die Tweede Haarlem was één van in totaal 13 Haarlemse groepen. De groep werd opgericht in 1933 en het clubhuis bevond zich op Schouwteslaan 23. De groep bestond zowel uit zeeverkenneren als landscouts. De groep hield kampen in de omgeving zoals in Groenendaal (Heemstede) en De Rijk (Bloemendaal).



Tijdens de oorlog ging de groep ondergronds door, maar het verbod op Scouting op 2 april 1941. Van hun activiteiten in 1942 is een jaarboek bewaard gebleven. Hierin staat ook de lijst met leden.

Henk Hoogewoning, Han (Hannibal) van Steenberg en Wim zaten bij de Eekhoorns, Jaap Verweij, George Brouwer en Jan Boeree bij de Houtduiven. Ook Herman Brinkmans, Arnold Luitingh, Kees Groot en Ab waren lid.

De jongens kwamen thuis samen met hun patrouille en hadden soms bijeenkomsten met de hele club. Op 23 april 1942 vierden ze, samen met een aantal andere padvinders, Sint Joris dag en in de zomer gingen ze op kamp. Naast de Houtduiven en de Eekhoorns was er in 1943 ook een patrouille Springbokken en Bevers. In 1943 komen ook de namen Cor, Fred, Jan, Gerrit, Rob en Rinus voor.



De groep gaf het ondergrondse blaadje Ossewa uit. De redactie werd gevormd door de Bevers en Hannibal was hoofdredacteur. Het eerste nummer verscheen op 24 oktober 1942 en was een handgeschreven brief en daarna werd het blaadje getypt. Het verscheen in een oplage van vier en de leden gaven het blad aan elkaar door.

Er stond vooral informatie in over de bijeenkomsten van de club (waar en wanneer) en over contributie. Het blaadje kwam uit op A5 formaat en bestond uit 2 of 4 doorslagvellen met een kaftje waarop later een tekening van een Ossenwagen stond. Op 7 december 1943 verscheen nummer 36, het laatste nummer van de eerst jaargang. Door omstandigheden kon de groep daarna een tijdje niet samenkomen en kwam het blaadje niet uit. In april 1944 werd weer begonnen en rond iedere bijeenkomst verscheen weer een Ossewa. In 1944 kwamen 6 nummers uit.

Meer informatie

Jaarboek 1942 Die Tweede Haarlem, Archief Scoutingmuseum Baarn

Uitgaven Die Ossewa, Archief Scoutingmuseum Baarn

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.