



In 1936 werd de H.J.B. gesplitst in groep 1 H.J.B. LLanos, onder leiding van hopman dr. J. van Beusekom, en groep 3 H.J.B. Boemerang onder leiding van hopman ir. W.H.E. van Gelder, de directeur van gemeentewerken, Almelo. In augustus 1939, dus enkele weken voor het uitbreken van de Tweede Wereld oorlog verleende de H.J.B. groepen Home Hospitality aan de Engelse Scouts van de 1st Shenstone Lichfield Group. Het programma bestond onder andere uit het maken van een tocht naar Urk.

Op 2 april 1941 werd Scouting door de bezettende Duitsers verboden. In het geheim werkte hopman van Beusekom met verkenners door. Met Pinksteren 1942 ging de groep nog op kamp naar Stokkum staan..

Hopman van Beusekom was hopman en voorzitter van de H.J.B. van 1916 tot 1948. Hij werd op zijn 70e verjaardag benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau wegens zijn verdiensten voor de scouting.

In 1995 werd door de H.J.B. LLanos nogmaals een nieuwe groep opgericht, de Kapitein Lanckergroep in Wierden welke in 1998 zelfstandig werd. De das kleur is zwart met een gele band.

#### **Meer informatie**

<https://hjbllanos.nl/wordpress/geschiedenis-het-avontuur-van-ons-leven/>

<https://hjbllanos.nl/wordpress/geschiedenis-het-avontuur-van-ons-leven-deel-2/>