



In 1930 telde Bergen op Zoom vijf parochies. Op 23 april, de dag van Sint Joris, was het officiële, landelijke startsein van het rooms katholiek verkennerwerk en drie van de vijf parochies richtten nog datzelfde jaar een verkennergroep op. In de St Josephparochie had men alle zaken als eerste op orde. Het Kolpingswerk was in deze parochie goed georganiseerd en vanuit deze organisatie kwam men in de maand mei tot de oprichting van een verkennergroep. De naam werd heel toepasselijk Adolf Kolpinggroep

De groep kreeg in 1935 een andere behuizing. Een voormalige fabriek van kozijnen op adres Nieuwstraat 5 werd ingericht als hun blokhut. De welpen zaten boven en de verkenners beneden. En op de balustrade kwam een leiderskamer. De verkenners van deze groep waren echte pioniers. De Kloof van de fa. Daverveldt naast het landgoed Boslust was zo'n beetje het buitendomein van de groep en hierop verscheen een door hun gepioneerde, houten seintoren. Deze toren was blijkbaar zo goed, dat de Duitsers deze tijdens de bezetting gebruikt hebben als uitkijktoren. Diezelfde Duitsers verboden op 2 april 1941 echter alle Scoutingactiviteiten. Clubhuizen werden verzegeld en het dragen van uniformen werd verboden. Onder de dekmantel van het Adolf Kolpingswerk kon de groep nog even doordraaien, maar dat hield een keer op.

Na de oorlog ging de groep terug naar de St. Josephstraat en veranderde ook de groepsnaam in St. Josephgroep.

**Meer informatie**

[www.geschiedkundigekringboz.nl/100-jaar-scouting-in-bergen-op-zoom/](http://www.geschiedkundigekringboz.nl/100-jaar-scouting-in-bergen-op-zoom/)