

In 1931 start de Sint Tarcisiusgroep in Ede met het spel van verkennen. Het is een katholieke jongensgroep.

In de oorlog is Scouting, zoals overal, officieel verboden. Een aantal leden van de groep hield stiekem, onder leiding van onder andere Hopman Henk Wildenburg, geheime opkomsten. In 1942 houden ze een illegaal kamp in Achterberg. Henk Wildenburg was ook actief in het verzet.

Meer informatie

<https://tarcisius-edel.nl/geschiedenis>

<https://pietermaritz.nl/wp-content/uploads/2010/10/artikel-100-jaar-Scouting-De-Zandloper-2013.pdf>