



De Admiraal van Kinsbergengroep in Beverwijk werd opgericht op 8 september 1943. Scouting was toen al sinds 2 april 1941 verboden. In de zomervakantie van 1943 vroegen een aantal jongens van de Vondelschool op het Moensplein aan leraar van den Berg om een ondergrondse padvindergroep op te richten. Dit stuitte op veel moeilijkheden. Waren de jongens en hun ouders betrouwbaar? Zouden de bijeenkomsten geheim kunnen blijven? Zou er niemand zijn die zijn mond voorbij praatte? Gelukkig bleek alles in orde en er werd begonnen met activiteiten.

De groep werd opgericht tijdens een boottochtje naar Amsterdam door de jongens uit de 5<sup>e</sup> klas van de Vondelschool. De bijeenkomsten werden om de beurt, op woensdagmiddag, bij de jongens thuis gehouden of buiten op een apart duinterreintje bij de heer Boreel. Voor de oorlog begonnen opkomsten standaard met het hijsen van de vlag. In de oorlog mocht dit niet en dit werd opgelost door het omdraaien van een schilderijtje van de Wijckertoren dat aan de muur hing, achterop stond namelijk de afbeelding van de Nederlandse vlag.

De naam Admiraal van Kinsbergen werd gekozen in overleg met de heer van Uhm, die in 1943 bode was op het gemeentehuis van Beverwijk. De heer van Kinsbergen woonde in Beverwijk op huize Adrichem en in de Franse tijd, toen Nederland door de troepen van Napoleon bezet was, leidde hij de ondergrondse bewegingen tegen de Fransen. Dit verhaal sloot volledig aan bij de situatie waar deze jongens zich in bevonden en zo werd deze Admiraal verkozen tot boegbeeld en naam van de groep.

Tijdens de Hongerwinter van 1944-1945 hielp de groep bij de Centrale Keuken om toch nog met elkaar in contact te komen. De bijeenkomsten werden namelijk steeds schaarser omdat de jongens vanuit thuis eten en hout moesten verzamelen.

Na de oorlog, in 1945, kreeg de groep een onderkomen op de zogenaamde 'Vinkenbaan' vlak bij de toen nog veel kleinere Hoogovens. Het was een mooi terrein maar de Hoogovens had het terrein nodig voor het bouwen van een grote zoutloods van de Mekog. Er werd uitgeweken naar het bunkercomplex ten westen van de Creutzberglaan, nabij de begraafplaats Duinrust. Hier heeft de groep 5 á 6 jaar lang gezeten totdat in 1953 hopman van de Windt een Nissenhut aan de groep schonk als troephuis.

Op de kaki das van de groep staat het wapen van Admiraal van Kinsbergen.

## **Meer informatie**

[Geschiedenis | Scouting Admiraal van Kinsbergen \(scoutingbeverwijk.nl\)](http://scoutingbeverwijk.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.