

De Andreas Zijlmansgroep in Waalwijk werd opgericht in 1934. De hele groep gaat naar de WJ 1937.

Veel verkenneren van de groep zaten op de HBS. Als Scouting in april 1941 door de Duitsers verboden wordt, wordt besloten een wandelclub op te richten onder de naam Avanti. Ze trokken er veel op uit samen met leraar drs. Joep Naninck en moderator G. Remmers. IN de zomervakantie van 1943 zijn ze zelfs nog een week op kamp geweest. De moderator had voor hen in Helvoirt een onderkomen gevonden. In de schuur werd een patrouilletent opgezet. De groep ging er lopend heen. Even na het zomerkamp werd besloten om de wandelclub op te heffen want het werd te gevaarlijk.

De invasie in Frankrijk gaf uitzicht op betere tijden. Op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, moeten 8 oud verkenneren en een oud welp zich melden bij vaandrig Arnold Verwiel. Onder strikte geheimhouding kregen zij te horen wie de toekomstige verkennerenstaf zou worden. Aan hen werd gevraagd of ze na de bevrijding weer scout wilden worden. Nadat ze hier positief op geantwoord hadden, werd besloten dat ze het kader van de nieuwe groep zouden worden.

Na de bevrijding van zuid Nederland was het gevaar niet geweken. Op zondag 14 januari 1945 werd de meisjesschool getroffen door een V1 die te vroeg neerstortte. De scouts en roverscouts boden een helpende hand aan het Rode Kruis en de Brandweer. Anderhalve week later viel er een V1 op het Missiehuis in Kaatsheuvel. De scouts helpen met de ontruiming van de bejaarde evacués uit West Brabant en Zeeland.

Hulde en dank aan de wakkere Verkenneren voor het blijde, enthousiaste dienstbetoon bij het ontruimen der schoolgebouwen en bergen der schoolmeubelen, na de ramp van Zondag 14 Januari l.l.
Mogen vele flinke jongens zich bij de Vereniging aansluiten en zich alzoo verrijken met de echte verkennergeest.
Zusters St. Antonius parochie
Waalwijk.
Waalwijk, Jan. 1945.

Bij deze betuigen wij onzen hartelijken dank aan den gemeente-architect den heer H. de Hoop en zijn personeel van Gemeentewerken, keulenspersoneel, Bewakingstroepen, Roode Kruis, Verkenneren en dames van het K. J. V.-huis, allen te Waalwijk, voor de buitengewone en spoedige hulp ons l.l. Vrijdag verleend.
Door deze prachtige hulp, werden niet minder dan 85 tijdelijke bewoners van het Missiehuis te Kaatsheuvel (evacués uit Zeeland en Den Haag) na eenige uren in verwarmde en goed ingerichte gebouwen in Waalwijk ondergebracht en gehuust en direct door de O. D. van 'n warmen maaltijd voorzien en op allerlei wijze geholpen.
De dankbare evacués uit Kaatsheuvel.
Waalwijk, Januari 1945.

Meer informatie

50 jaar verkennen in Waalwijk. 1934-1984 AZG door Michel Hooijmaker, 1984

[Homepage - Scouting AZG Waalwijk](http://www.vrijheid.scouting.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.