

De Camerons zijn, via enige afsplitsingen en een naamsverandering, voortgekomen uit de Haarlemse groep 3. Deze groep werd op 15 augustus 1911 officieel opgericht. Het was de eerste groep in Haarlem. In september 1923 werd groep 3 gesplitst en ontstond groep 4 “de Grijsze Driehoek”. In 1938 werd de groep door gebrek aan leiding korte tijd ontbonden, maar onder leiding van Oud-Vaandrig Klant vond een paar maand later een doorstart plaats. De groep werd hernoemd in de Camerons.

In de zomer van 1939 gingen de verkenners op kamp naar Ommen. Vlak voor het einde hiervan dreigde mobilisatie voor de Tweede Wereldoorlog, waardoor het kamp hals over kop moest worden afgebroken. In het eerst jaar van de oorlog konden er nog gewone opkomsten gedraaid worden, maar op 2 april 1941 werd, op last van de Duitsers, Scouting ontbonden. Na een huiszoeking bij hopman Molenaar werd de groepskas in beslag genomen en het troephuis verzegeld. Uniformen, insignes en alles wat met Scouting te maken had moest worden ingeleverd. Officieel bestonden de Camerons niet meer.

Op 7 november 1943 hield oud-hopman Klant zijn trouwreceptie. Door de vele aanwezige leden werden plannen gesmeed om de groep weer op te richten. Op 19 maart 1944 werd bij initiatiefnemer Flip van der Linden thuis de eerste opkomst gehouden. Uiteraard allemaal in het geheim aangezien de padvinderij nog steeds verboden was. Dezelfde zomer ging de troep sinds jaren weer op kamp, naar Sassenheim. Ook dit kamp werd weer verstoord door de oorlog, nu door aangekondigde razzia's. Na het kamp kwam er van de gewone programma's weinig terecht door de bepaling dat iedereen voor 8 uur 's avonds binnen moest zijn. Wel heeft de troep zich verdienstelijk gemaakt door tijdens de oorlog en na de bevrijding te helpen bij evacuaties en voedselverstrekking door het Rode Kruis.

### **Meer informatie**

[Camerons-Duinzwervers](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.