

Nederlandse burgers en militairen werden in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië door de Japanners geïnterneerd in kampen. Enkele van deze kampen waren alleen voor krijgsgevangenen, andere hadden zowel burgerlijke als militaire geïnterneerden en weer anderen waren exclusief bestemd voor burgers. In veel van deze kampen begonnen de scouts met ondergrondse bijeenkomsten. Militairen in de werkkampen langs de Birmaspoortlijn en in kampen in Nederlands Indië richtten stammen op en in de burgerkampen begonnen scouts met het organiseren van activiteiten voor kinderen.

Militairen van de KNIL werden in eerste instantie geïnterneerd in kampen in Nederlands Indië. Later zijn ze vervoerd naar kampen in Birma en Thailand of naar Japan.

Baros 5

Kamp Baros 5 lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp werd ook Kale Koppenkamp of 6e-Depot Bataljon-kamp genoemd. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De bamboe barakken, totaal ongeveer 27 stuks, hadden een cementen vloer, de meeste hadden geen ramen, maar wel over de volle lengte een open luchtstrook, direct onder het dak; in de kopwanden zat een grote deur. Het kamp maakte een sinistere indruk: grauwe barakken rondom een groot plein, geen enkele boom. Het kamp was omgeven door een bamboeschutting (vandaar de naam Bamboekamp



Scouting

In kamp Baros 5 bestond de Kale Koppen Kamp Stam van juli 1942 tot november 1942 en telde ongeveer 50 leden. De leiding berustte bij Hoofdcommissaris van der Gugten en Oubaas Wassenburg en vele andere bekenden uit Batavia en Bandung. Naast stamleden waren er ook welpen en scouts. Hopman van der Gugten gaf er een welpenleiderscursus en aan 10 personen werd een diploma uitgereikt. De stam eindigde oktober 1942 toen de jongens werden afgevoerd naar Thailand en Birma.

Leden van de Kale Koppen Kamp Stam:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| • Jan Wijna | Akela |
| • Tjeuke Neyens | Aalmoezenier |
| • Willem van der Gugten | Hopman |
| • Louis van Waardenburg | Oubaas |
| • Corstianus Lucas Wassenburg | Oubaas |
| • Thomas Degenaars | Voortrekker |
| • Cornelis Wilhelmus Tober | Districtscommissaris |
| • Adrianus van Brakel | |

Meer informatie

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Makassar \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.