

Zdzisław Szydłowski



Kolonel Zdzisław Mateusz Lubicz Szydłowski wordt geboren op 21 september 1900 in Lviv, Polen. Hij speelt een bijzondere rol in de Axelse geschiedenis. Hij was commandant van de derde (of eerste??) Poolse Infanterie Brigade, die in september 1944 Axel bevrijdde na vier dagen felle strijd. Het huidige monument in Axel omvat, naast het portret van kolonel Szydłowski, nog twee reliëfs: van de Poolse adelaar en het embleem van de Eerste Poolse Pantserdivisie.

Zdzisław Szydłowski is overleden op 5 oktober 1973 in Toronto



Op 1 september 1944, direct na de bevrijding van Axel (september 1944) werd de Szydłowskigroep opgericht. De groep is opgeheven op 16 september 1956.

Meer informatie

[Monument voor Kolonel Szydłowski - Axel \(Terneuzen\) - TracesOfWar.nl](http://TracesOfWar.nl)

[Zdzisław Szydłowski – Wikipedia, wolna encyklopedia](https://nl.wikipedia.org/wiki/Zdzisław_Szydłowski)

[Axel koestert herinnering aan Poolse bevrijders - Polen in BeeldLijst van scoutinggroepen in Nederland - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://Scoutpedia.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.