

Stanisław Maczek



Stanisław Władysław Maczek is geboren in Szczercz, Polen op 31 maart 1892.

In Groot-Brittannië werd een Pools leger opgebouwd, met Engels en Amerikaans materieel. Hij was commandant van de 1ste Poolse Pantserdivisie. Gedurende 2 jaar trainde deze 1e Pantserdivisie intensief voor de strijd op het Europese vasteland. Op 1 augustus 1944 landde Maczek met zijn divisie in Normandië en was bijna onmiddellijk betrokken bij de belangrijke Zak van Falaise, een bloedige veldslag waar de Polen hun waarde bewezen. Als onderdeel van het Canadese Eerste Leger stootte Maczeks divisie door, via België en Nederland, tot in Duitsland. Maczek stond toen al bekend als een uitstekend pantsercommandant, die bovendien op een "humane wijze" oorlog voerde. Zo stelde hij in zijn dagorders dat zijn soldaten zo veel mogelijk materiële en immateriële schade aan dorpen en steden moeten vermijden. Breda werd door de Polen bevrijd op 29 oktober 1944. Hij was ook betrokken bij de bevrijding van Tiel en Stadskanaal.

De oorlog eindigde voor Maczek op 6 mei 1945 met de inname van Wilhelmshaven wanneer hij de capitulatie in ontvangst neemt van een groot deel van de Kriegsmarine en 10 Duitse infanteriedivisies. Op 1 november 1990 werd Stanisław Maczek door de regering van de nieuwe Poolse Republiek benoemd tot luitenant-generaal in het Poolse leger. Op zijn honderdste verjaardag werd hij onderscheiden met de hoogste Poolse onderscheiding, de Orde van de Witte Adelaar.

Stanisław Maczek is in Schotland blijven wonen tot zijn overlijden op 11 december 1994 op 102-jarige leeftijd. Hij werd onder grote belangstelling begraven op het Poolse ereveld te Breda.

In 1954 werd generaal Maczek erelid van de katholieke Tarcisiusgroep in Breda. In Breda is in 2016 een bij Scouting Nederland aangesloten Poolse Scoutinggroep naar hem vernoemd.



Meer informatie

[Stanisław Maczek - Wikipedia](#)

[Dagblad de stem » 20 sep 1955 - Art. 29 | Delpher](#)

[Scoutgroep Generaal Maczek - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.