

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Robert (Bob) Henry Doolan is geboren op 21 maart 1917 in Cincinnati, USA. Hij deed eindexamen bij de St. Xavier High School in 1935.

De aanval op Pearl Harbor inspireerde hem om zich in 1941 aan te melden bij het Army Air Corps en het jaar daarop studeerde hij af als tweede luitenant-navigator.

Op 12 augustus 1943 vertrok hij als navigator voor zijn 13e missie van Great Yarmouth met als doel Keulen en het rangeerterrein in Gelsenkirchen. Het toestel, een B-17 Flying Fortress, werd door Duitse gevechtsvliegtuigen neergeschoten en maakte een noodlanding langs de Römerweg in Sevenum, boven Gelsenkirchen-Bochem, waardoor hij een noodlanding moest maken in de buurt van Venlo. Hij was vertrokken. De bemanningsleden zijn per parachute geland. De gewonden werden door dokter Le Lorain uit Sevenum geholpen. Samen met copilot Donald E. Weir wist hij met hulp van de ondergrondse zich wekenlang voor de Duitsers te verstoppen.

Hij wisselde een paar keer van onderduikplek wisselde van safehouse, totdat leden van Schutzstaffel, een nazi-paramilitaire organisatie, hem in Rotterdam te pakken kregen.

Doolan kwam als krijgsgevangene terecht in Stalag Luft III in Zagań, Polen. In 2017 vertelde hij *The Enquirer* dat de soldaten aan de gevangenen niet genoeg eten gaven en dat ze zelden vlees te eten hadden. Toch zei hij dat het een "countryclub" was vergeleken met de behandeling van gevangenen in Japanse, Koreaanse en Vietnamese kampen.

In januari 1945 werden Doolan en de andere gevangenen gedwongen om naar hun volgende bestemming te marcheren, Stalag VII-A in Moosburg, Duitsland, waar de omstandigheden slechter waren. De vrijheid kwam uiteindelijk later dat jaar, toen generaal George Patton het kamp bevrijdde.

Toen Doolan terugkeerde naar huis in Cincinnati, trouwde hij met Dolores Ann. Doolan studeerde af aan de Universiteit van Cincinnati met een bachelordiploma in civiele techniek. Hij richtte de Saint Antoninus BSA Troop 614 op in de St. Antoninus Church, die hij 30 jaar leidde. Hij en Dolores Ann kregen drie kinderen.

Zijn vrouw stierf in 2017. Robert overleed op 5 oktober 2022 in Cincinnati.

## Meer informatie

[Robert Henry Doolan - Wikipedia](#)

[Cincinnati WWII pilot and POW dies at 105](#)

[The Digital Collections of the National WWII Museum : Oral Histories | Oral History](#)

[Robert Henry Doolan | American Air Museum](#)

[WWII vet connects with relative of man who hid him during war](#)

[Robert "Bob" Doolan – American Hero – Empower U Ohio](#)

[Sevenum – Tienray 75 jaar bevrijd](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.