

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



George (Buzz) Joseph Reid is op 21 september 1920 geboren in Edmonton, Alberta, Canada. Hij was de zoon van de Ierse Horace Philip Reid en met Rhoda Henrietta Davis. Zijn vader was in 1904 vanuit Ontario naar Edmonton verhuisd. Zijn ouders trouwden in 1912 en kregen drie kinderen: Margaret, Kathleen en George.

Ze bezochten de Anglicaanse Christ Church, waar George in het koor zingt en actief wordt bij Scouting. Mogelijk dat hij lid was van de 25th Edmonton Scouts in Christ Church. Hij houdt van wintersporten als schaatsen en skiën en is een goed zwemmer. Na het eindexamen aan de Victoria High School in Edmonton gaat hij naar de University of Alberta, om Engineering te studeren. Tijdens zijn studie gaat hij naar de plaatselijke Militia en daarna naar het Canadian Officers Training Corps. George wordt toegelaten tot het Delta Upsilon broederschap op de universiteit.

Hij meldde zich op 13 januari 1943 aan voor het leger. Zijn beide zussen zijn dan al actief bij de oorlogsinzet. Margaret zit bij de overzeese Royal Air Force Women's Division en Kathleen is een Nursing Sister in Halifax, Nova Scotia. George voltooit zijn basis training in Grande Prairie, Alberta, en wordt op 28 maart 1943 bij de Royal Canadian Artillery Survey Wing in Petawawa, Ontario, geplaatst. Hij wordt in september tot Lance Bombardier bevorderd. Op 4 juli 1944 wordt hij ingescheept en toegevoegd aan de Canadian Artillery Reinforcement Unit. Hij steekt het Kanaal over en komt op 19 oktober 1944 bij de Royal Winnipeg Rifles (RWR). Op het moment dat George zich bij zijn regiment voegt, zijn de RWR in België, waar ze net een zwaar gevecht bij het Leopold Kanaal achter de rug hebben. Later die maand zijn ze betrokken bij een aantal schermutselingen en voeren in november statische operaties uit rond Nijmegen, waar ze die winter zullen blijven. De Little Black Devils zijn in februari 1945 met hun 3rd Infanteriedivisie onderweg als onderdeel van de First Canadian Army, om tijdens Operatie Veritable uit hun winterstellingen in het gebied Nijmegen Groesbeek te breken. Dit is een nieuwe rol voor hen, ze veranderen van bevrijders in bezetters en dringen de Duitsers verder terug in hun thuisland.

De Royal Winnipeg Rifles lijdten zware verliezen op die eerste dag van de strijd in februari 1945. Door het voortdurende Duitse granaat- en mitrailleurvuur komen de Little Black Devils de volgende dag geen stap verder. Op 20 februari krijgen ze de opdracht om het Moyland Wood in te nemen. Hun goed geplande en zorgvuldig gecoördineerde aanval de volgende dag, is uiteindelijk succesvol, maar gaat ten koste van zware verliezen. George Reid is één van de vele RWR die sneuvelen op 21 februari 1945. Hij is dan vierentwintig jaar oud.

Rifleman Reid wordt tijdelijk begraven in Bedburg, Duitsland, en later herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek.

De meeste van gesneuvelden die hier begraven liggen, waren Canadezen, van wie velen stierven in de Slag om het Rijnland, toen de 2e en 3e Canadese Infanteriedivisies en de 4e Canadese Pantserdivisie deelnamen aan de tocht zuidwaarts vanuit Nijmegen om het gebied tussen de Maas en de Rijn in februari en maart 1945. Anderen die hier begraven liggen, stierven eerder of later in het zuiden van Nederland en in het Rijnland. Op de begraafplaats zijn 2.610 oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog en negen oorlogsgraven van andere nationaliteiten.



### **Meer informatie**

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Rifleman George Joseph Reid | War Casualty Details 2232519 | CWGC](#)

[Rifleman George Joseph Reid \(onbekend-1945\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[REID George Joseph-JLE-bio-NL.pdf \(facestograves.nl\)](#)

[George Joseph Reid | Oorlogsgravenstichting](#)

[25th Edmonton Scouts at Christ Church](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.