

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Thomas David Brown is geboren rond 1922 in Edinburgh, UK. Hij was de zoon van John Allan Brown en Agnes Brown uit Edinburgh.

Hij ging op school naar het George Watson's Boys' College in Edinburgh tussen 1926 en 1938. Na zijn opleiding werd hij stagiair bij een accountantsbureau.

Hij was King's Scout en was een tijd scoutsleiding bij de gecombineerde 4e en 72e Scoutinggroep in Edinburgh.

Thomas nam dienst bij de Royal Air Force Volunteer Reserve in 1941 en werd getraind in Zuid-Afrika. Hij diende vervolgens bij het 166 squadron. Flying Officer Brown vertrok op 27 mei 1943 als bomb aimer met een Wellington bommenwerper van vliegveld Kirmington voor een bombardement op Essen. Het was zijn 22e missie. Het toestel werd om 1 uur 's nachts neergeschoten en stortte neer in Boersbosch op de Nijhuisbinnenweg in Oele vlakbij Hengelo. De vijfkoppige bemanning kwam hierbij om.

Hij is één van de vijf vliegeniers die liggen begraven op de Algemene Begraafplaats van Hengelo (Overijssel). Het zijn bemanningsleden van Wellington HE752.



Meer informatie

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Thomas David Brown | Oorlogsgravenstichting](#)

[George Watson's College - Watson's War Records \(gwc.org.uk\)](#)

[Flying Officer Thomas David Brown | War Casualty Details 2820518 | CWGC](#)

[Results \(studiegroepvluchtoorlog.nl\)](#)

[Hengelo \(Overijssel\) General Cemetery | Cemetery Details | CWGC](#)

[Brown, Thomas David - TracesOfWar.nl](#)

[Oorlogsgraven van het Gemenebest Algemene Begraafplaats Hengelo - Hengelo - TracesOfWar.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.