

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.

William Alexander Whyte is geboren rond 1925 in Stirling, UK. Hij was de zoon van William Whyte en Jane Annand.

Hij was scout bij de 1st Stirling Troop.

Hij nam dienst bij het 7/9th Bataljon van de Royal Scots Guards. Het bataljon zou deelnemen aan de Slag om Arnhem, maar door de omstandigheden werd de 5<sup>e</sup> landing afgelast. Op 16 oktober 1944 gingen ze van Southampton naar Oostende. Op 3 november deed het Battalion een aanval op Vlissingen op Walcheren. Een groot deel van het eiland stond onder water als gevolg van Britse bombardementen en Duitse sabotage. Vanuit Zeeland gingen ze via Vlijmen, Vught en Eindhoven richting Maastricht. Lance Corporal White sneuvelde op 4 december 1944 in Vlijmen toen ze in een hinderlaag liepen.



Hij werd begraven op de oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom. Op de oorlogsbegraafplaats van Bergen-op-Zoom zijn 1284 graven en gedenkplaatsen van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog. 116 van de graven zijn niet geïdentificeerd. Veel slachtoffers zijn het gevolg van de Slag

om Walcheren (Operatie Infatuate), begin november 1944.



## Meer informatie

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Lance Corporal William Alexander Whyte | War Casualty Details 2034497 | CWGC](#)

[Cemetery Details | CWGC](#)

[The Territorial Battalions in WW2 | The Royal Scots](#)

[Microsoft Word - 7-9 Bn - Dec](#)

[Bergen op Zoom - Bergen-op-Zoom War Cemetery - - graf 1645 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[7th/9th Royal Scots: Operational Path in N.W. Europe | WW2Talk](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.