

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.

Frederick Leslie Smith is geboren rond 1913 in Broadstairs, Kent. Hij was de zoon van William James Smith en Minnie Elizabeth Smith uit Broadstairs. Hij trouwde met Olive Smith uit St. Peter's, Broadstairs.

Hij was scoutsleiding bij de 11th Broadstairs (St. Andrew's Troop).

Serjeant Smith nam dienst bij de Oxford and Bucks Light Infantry, 1st Battalion (1st Ox and Bucks). In februari 1945 was het 1e Battalion betrokken bij de geallieerde invasie van het Duitse Rijnland en nam deel aan Operatie Veritable (de slag om het Reichswald). Hier vocht het bataljon hevig tegen Duitse parachutisten bij het dorp Asperberg. Hij sneuvelde op 9 maart 1945.



Serjeant Smith werd begraven op het oorlogskerkhof in Uden. In de beginjaren van de oorlog werden Gemenebest en geallieerde militairen begraven in de tuin van de pastoor die grenst aan de Rooms Katholieke Begraafplaats. Later werd het nodig om voor hen een andere begraafplaats te voorzien en in 1943 verwierf de gemeente hiervoor de Rooms Katholieke Begraafplaats, die sinds ongeveer 1918 ongebruikt was. Na de oorlog werden meer dan 100 graven uit de tuin van de pastoor, en ook een aantal

geïsoleerde graven uit verschillende delen van de gemeente, naar deze begraafplaats verplaatst. Op de Oorlogsbegraafplaats zijn nu 701 oorlogsgraven van het Gemenebest.



Meer informatie

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Serjeant Frederick Leslie Smith | War Casualty Details 2766054 | CWGC](#)

[Uden War Cemetery | Cemetery Details | CWGC](#)

[Uden - British War Cemetery - F-L-Smith-1945 - graf 1014580 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry - Wikipedia](#)

[Serjeant Frederick Leslie Smith \(onbekend-1945\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.