

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Clifford Lloyd Miller is geboren op 24 september 1911 in Fort William, Ontario. Hij was de zoon van David M. en Mary Miller. Hij had drie zussen en twee broers. De familie verhuisde naar Winnipeg.

Hij ging naar de Lord Roberts en Kelvin school en was scout bij de 47th Winnipeg Group, Canada. Hij hield van zwemmen, skiën, schaatsen en hij speelde baseball. Hij was ook drummer.

Clifford was getrouwd met Mabel Ethel Miller op 28 februari 1933, en ze kregen in 1933 een dochter Joan Alice Miller.

Clifford werkte bij de Canadese spoorwegen voor hij in maart 1941 dienst nam bij de Fort Garry Horse. Hij werd getraind als lid van een tank regiment. In november 1941 maakte hij de oversteek naar Engeland. Hij werd ingedeeld bij de Queen's Own Cameron Highlanders of Canada, R.C.I.C Hij nam als soldaat (private) deel aan de invasie in Normandië. Op 5 oktober 1944 sneuvelde hij tijdens gevechten in Brasschaat, België, tijdens de Slag om de Schelde.



Miller werd begraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats Bergen op Zoom. Op deze begraafplaats liggen 1,118 graven uit de Tweede Wereldoorlog.

Hij ontving een 1939-45 star, France Germany star, the Defence Medal, the War Medal, and the 1939-45 Canadian Volunteer Service Medal.

### Meer informatie

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Private Clifford Lloyd Miller | War Casualty Details 2642076 | CWGC](#)

[Clifford Lloyd Miller - The Canadian Virtual War Memorial - Veterans Affairs Canada](#)

[Bergen-Op-Zoom Canadian War Cemetery | Cemetery Details | CWGC](#)

[Private Clifford Lloyd Miller \(1911-1944\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

## Killed



Veteran of the invasion of France, TPR. CLIFFORD LLOYD MILLER was killed in action in Belgium, Oct. 5. Son of Mr. and Mrs. D. M. Miller, Winnipeg, he was born in Fort William, Ont., and came here when a boy. He attended Lord Roberts and Kelvin schools, and before he joined the Fort Garry Horse in March, 1941, was employed by Canadian National Railways. In November of that year he went overseas. Besides his parents he is survived by his widow, Mrs. Mabel Miller, and daughter, Joan, 963 Winnipeg ave.; three sisters and two brothers.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.