

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Alan David Wills is geboren in maart 1920 in Bristol, UK. Hij was de zoon van David en Amelia White Wills uit Easton, Bristol.

Alan was rover scout bij de 149th Bristol Group.

Hij nam dienst bij de Royal Air Force Volunteer Reserve en kwam bij het 78 Squadron. Sergeant Wills steeg op 16 augustus 1941 op van vliegveld Middleton St. George met een Whitley V bommenwerper voor een bombardement op Keulen. Het toestel werd op de terugweg op 17 augustus door Flak (Duits luchtafweergeschut) neergeschoten en stortte neer bij Velddriel.



Van de vijf koppige bemanning kwamen twee bemanningsleden, Alan en piloot Asprey, kwamen om. Ze werden begraven op de algemene begraafplaats in Woensel, Eindhoven. 80% van de omgekomen militairen waren RAF die bombardementen uitvoerden boven Nederland en Duitsland. Ze verloren hun leven toen hun toestel neerstortte of neergeschoten werd.



Meer informatie

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Sergeant Alan David Wills | War Casualty Details 2618242 | CWGC](#)

[Air Forces WW2 Casualty : Sergeant A D WILLS \(1306085\), Royal Air Force Volunteer Reserve \[RAFCommands\]](#)

[Wills, Alan David | War Memorials Register | Imperial War Museums \(iwm.org.uk\)](#)

[Results \(studiegroepvluchtoorlog.nl\)](#)

[Eindhoven \(Woensel\) General Cemetery | Cemetery Details | CWGC](#)

[Alan David Wills | Oorlogsgravenstichting](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.