

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Theodore Leonard Simpson is geboren rond 1922. Hij was de zoon van Leonard en Emily Lucie Simpson uit Tiverton, Devon.

Theodore was scout bij de Hastings Grammar School Group in Hastings, East Sussex.

Hij nam dienst bij de Royal Air Force Volunteer Reserve en kwam bij het 100 Squadron. Pilot Officer Simpson ging op 20 oktober 1943 van vliegveld

Grimbsby met een Lancaster bommenwerper naar Leipzig, Duitsland voor een bombardement. Op de heenweg werden ze neergeschoten en stortten neer bij de Terborghlaan in Eelderwolde vlakbij

Groningen. De zevenkoppige bemanning kwam om en werd begraven op de Algemene begraafplaats in Eelde.



Ter nagedachtenis aan de crash is er in Eelderwolde een gedenksteen. Bij de gedenksteen zijn zeven moeraseiken geplant, dit aantal komt overeen met het aantal gesneuvelde militairen. Het monument werd op 4 mei 2015 onthuld.



Meer informatie

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Simpson, Theodore Leonard - TracesOfWar.nl](#)

[Air Forces WW2 Casualty : Pilot Officer T L SIMPSON \(157319\), Royal Air Force Volunteer Reserve \[RAFCommands\]](#)

[Pilot Officer Theodore Leonard Simpson | War Casualty Details 2820799 | CWGC](#)

[Eelde General Cemetery | Cemetery Details | CWGC](#)

[Results \(studiegroepvluchtoorlog.nl\)](#)

[Overige oorlogsslachtoffers - OI Eel](#)

[Eelderwolde, Lancastermonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Theodore Leonard Simpson | Oorlogsgravenstichting](#)

[Ark Alexandra Academy - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.