

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.

Alexander Jeremiah Shirm is geboren rond 1917. Hij was de zoon van Charles William en Caroline Mary Emily Shirm uit Birkdale, Southport, Lancashire. Hij was Braziliaans.

Alexander was scout bij de 31st Southport (King George V School) Group in Southport.



Hij nam dienst bij de Royal Air Force Volunteer Reserve en kwam bij het 3e Squadron. Flight sergeant Shirm ging op 28 juli 1942 van vliegveld Hunsdon als piloot van een Hurricane jachtvliegtuig op een patrouille naar vliegveld Haamstede in Zeeland. Hij werd om 1 uur 's nachts neergeschoten en stortte neer in de Noordzee. Hij werd begraven in één van de oorlogsgraven van het Gemenebest op de Algemene Begraafplaats Ouddorp.



Meer informatie

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Flight Sergeant Alexander Jeremiah Shirm | War Casualty Details 2635506 | CWGC](#)
[Shirm, Alexander Jeremiah - TracesOfWar.nl](#)

[Results \(studiegroepvluchtoorlog.nl\)](#)

[Sgt Alexander Jeremiah Shirm \(onbekend-1942\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[Ouddorp General Cemetery | Cemetery Details | CWGC](#)

[Alexander Jeremiah Shirm | Oorlogsgravenstichting](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.