

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Pierre Augustine Guy Martel is geboren op 26 maart 1920 in Montreal, Quebec, Canada. Hij was de zoon van Augustine Martel en Clara Bygonaise-Martel. Hij heeft twee zussen, Jacqueline en Jeanne. Hun vader is leraar op Montréal School Commission.

In 1927 gaat Pierre naar school, volgt basisonderwijs tot 1936 en gaat daarna tot 1939 naar de Le Plateau High School, om na het behalen van zijn diploma een jaar naar een privéschool te gaan. Hij is actief bij St. John's First Aid en was tien jaar scout bij de 2nd Riverside Group, Montreal, Canada. Hij leest graag, luistert naar muziek, speelt ijshockey, softbal, baseball, basketbal, zwemt, tennist en doet graag aan hiking.

Hij nam dienst bij de Royal Canadian Air Force. Hij vertrok naar de UK en kwam bij het 425 Squadron. Pilot officer Martel was navigator van een Wellington bommenwerper. In de avond van 20 december 1942 trok een vloot Britse bommenwerpers (in totaal 204 vliegtuigen) over Noord-Brabant om Duisburg te bombarderen. Na het bombardement op Duisburg wordt de Vickers Wellington met twee Engelse en vier Canadese bemanningsleden geraakt en beschadigd door waarschijnlijk FLAK. Zo blijven onder andere de bomluiken open staan. Flight Sergeant Lesley Frank Causley, Pilot, geeft zijn bemanning opdracht om hun parachutes om te doen, want het is niet duidelijk hoelang hij de kist nog in de lucht kan houden. Het beschadigde vliegtuig wordt later aangevallen door een Duitse nachtjager, gevlogen door Hauptmann Werner Streib. Twee bemanningsleden weten het toestel te verlaten. Het toestel explodeert even later in de lucht en grote brandende brokstukken komen rond 20.13 uur in Boekel terecht. Bij de crash zijn vier doden te betreuren en allemaal afkomstig uit Canada, zij worden eerst begraven op de Algemene Begraafplaats in Eindhoven (Woensel) en op 19 november 1945 herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek.



De meeste van gesneuvelden die in Groesbeek begraven liggen, waren Canadezen, van wie velen stierven in de Slag om het Rijnland, toen de 2e en 3e Canadese Infanteriedivisies en de 4e Canadese Pantserdivisie deelnamen aan de tocht zuidwaarts vanuit Nijmegen om het gebied tussen de Maas en de Rijn in februari en maart 1945. Anderen die hier begraven liggen, stierven eerder of

later in het zuiden van Nederland en in het Rijnland. Op de begraafplaats zijn 2.610 oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog en negen oorlogsgraven van andere nationaliteiten.



Op 20 december 2017, om 20.13 uur, precies 75 jaar nadat deze tragische gebeurtenis plaatsvindt, is er een plaquette geplaatst en onthuld op de plaats van de crash, nu Erpseweg 16 in Boekel.

Meer informatie

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Pilot Officer \(Nav.\) Pierre Augustine Guy Martel \(1920-1942\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[Air Forces WW2 Casualty : Pilot Officer P A G MARTEL \(J/16503\), Royal Canadian Air Force \[RAFCommands\]](#)

[Pilot Officer Pierre Augustine Guy Martel | War Casualty Details 2232118 | CWGC](#)

[Wellington stort neer in Boekel, 1942 - BHIC](#)

[Pierre Augustine Guy Martel - The Canadian Virtual War Memorial - Veterans Affairs Canada Results \(studiegroepvluchtoorlog.nl\)](#)

[Groesbeek - Canadian War Cemetery - - graf 869696 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Cemetery Details | CWGC](#)

[Pierre Augustine Guy Martel | Oorlogsgravenstichting](#)

[MARTEL Pierre Augustinus Guy-GKT-bio-NL.pdf](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.