

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Joseph (Joe) Harold Campbell Roberts is geboren op 21 december 1916 in Calgary, Canada. Hij was de zoon van Ernest James Roberts en Catherine M. Roberts uit Notre Dame de Grace, Province of Quebec in Canada. Hij had een broer Ernst, die ook dienst nam bij de Royal Canadian Air Force. De familie verhuisde in 1926 van Calgary naar Montreal. Zijn vader was vice president van Lowney Chocolate co.

Joseph was scout bij de Montreal West Group in Montreal.

Hij nam dienst bij de Royal Canadian Air Force. In november 1940 vertrok hij naar de UK en kwam bij het 75 Squadron. Sergeant Roberts was observer van een Wellington



bommenwerper. Op 15 juli 1941 vertrokken ze van vliegveld Feltwell voor een bombardement op Duisburg. Op de terugweg (16 juli) stortten ze neer in de Noordzee, 70 km ten zuidoosten van Lowestoft. De zes koppige bemanning kwam om. Roberts spoelde aan op de kust en werd begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam. De 'Graven van de Geallieerden' herbergen de graven van gesneuvelde militairen. Bij elk graf is een identieke zerk van witte natuursteen geplaatst met in reliëf een embleem van een vogel met gespreide vleugels en een kruis.

## Meer informatie

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Roberts, Joseph Harold CaSergeant Joseph Harold Campbell Roberts](#)

[| War Casualty Details 2619687 | CWGC](#)

[mpbell - TracesOfWar.nl](#)

[Joseph Harold Campbell Roberts - The Canadian Virtual War](#)

[Memorial - Veterans Affairs Canada](#)

[SGT Joseph Harold Campbell Roberts \(1916-1941\) - Find a Grave-  
gedenkplek](#)

[Results \(studiegroepvluchtoorlog.nl\)](#)

[Amsterdam New Eastern Cemetery | Cemetery Details | CWGC](#)

[Joseph Harold Campbell Roberts | Oorlogsgravenstichting](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.