

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn. Een aantal zijn begraven in Nederland terwijl ze net over de grens in Duitsland gesneuveld zijn.



Albert Summer Wetherell is geboren op 24 februari 1917 in Exeter, New Hampshire, USA. Hij is de zoon van Albert S. Wetherell en Hazel Edmunds. Hij had twee zussen en een broer.

Hij deed eindexamen aan de middelbare school in Exeter. Voordat hij in dienst trad, was hij actief als leider bij Scouting.

Tweede luitenant Albert S. Wetherell nam dienst in Manchester, New Hampshire op 30 juli 1942. Hij kreeg zijn opleiding in Camp Hood, Texas en Camp Wheeler, Georgia en had in een antitankkorps gezeten voordat hij werd overgeplaatst naar de infanterie. Hij was Platoon Commander bij het 28th Infantry Regiment. Hij sneuvelde op 5 april 1945 in Duitsland.

Hij ligt begraven op The Netherlands American Cemetery and Memorial in Margraten.

Na de oorlog ontving hij postuum een Purple Heart.

### Meer informatie

[WETHERELL, Albert S \(fieldsofhonor-database.com\)](http://fieldsofhonor-database.com)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.