

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Richard (Dick) Paul Beazley is geboren in Hantsport, Nova Scotia, Canada op 19 juni 1911. Hij was het vijfde kind van Gabriel Clarence Beazley en Blanche Gertrude Wamboldt. Hij ging eerst naar de lagere school in Winnipeg, Manitoba, Canada, waar zijn ouders heen verhuisden omdat zijn vader ging werken in de Beazley Brothers' Chocolates business. In 1918 gingen ze terug naar Hantsport. Hij ging van school toen hij 14 was om te gaan werken. Hij was lid van de St. James United Church in Hantsport en actief als scout en lid van de jeugdorganisatie Tuxis Hij hield van basketbal, baseball en boxen. Dick was één van de beste lange afstandrenners in de kustprovincies van Canada tussen eind jaren 20 tot begin jaren 40.

In 1935 trouwde hij op zijn 24e verjaardag met Mary Elizabeth Benedict. Ze kregen drie kinderen.

Dick nam als soldaat (private) dienst in het Canadese leger op 31 januari 1944. Via Engeland ging hij naar het vaste land van Europa in januari 1945 als onderdeel van het New Brunswick North Shore Regiment. Hij sneuvelde op 25 februari 1945 bij Keppeln in Duitsland.



Hij werd begraven op de Canadese oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. De meeste van gesneuvelden die hier begraven liggen, waren Canadezen, van wie velen stierven in de Slag om het Rijnland, toen de 2e en 3e Canadese Infanteriedivisies en de 4e Canadese Pantserdivisie deelnamen aan de tocht zuidwaarts vanuit Nijmegen om het gebied tussen de Maas en de Rijn in februari en maart 1945. Anderen die hier begraven liggen, stierven eerder of later in het zuiden van Nederland en in het Rijnland. Op de

begraafplaats zijn 2.610 oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog en negen oorlogsgraven van andere nationaliteiten.



Hij ontving de Canadian Volunteer Service Medal and Clasp, de France German Star War Medal, de 1939-1945 Star War Medal en de 1939-1945 George VI Medal.

## Meer informatie

[Cemetery Details | CWGC](#)

[Richard Paul Beazley | Oorlogsgravenstichting](#)

[BEAZLEY Richard Paul-OTS-bio-EN.pdf \(facestograves.nl\)](#)

[Private Richard Paul Beazley | War Casualty Details 2662631 | CWGC](#)

[Richard Paul Beazley - The Canadian Virtual War Memorial - Veterans Affairs Canada](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.