

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Norman Taylor is geboren in 1917 in Sheffield. Hij was de zoon van dhr en mw F. Taylor.

Norman werd in 1925 bij de oprichting van de groep welp bij de 160th Hartshead group in Sheffield en werd drie jaar later scout. Vervolgens ging hij over naar de 145th St. Silasgroup in Sheffield. Hij werd welpenleider en haalde zijn certificaat in 1938. Toen hij het leger in ging, werd hij lid van de 141st Headquarters Roverscout crew. In de tijd dat hij in Dover gestationeerd was, sloot hij zich daar ook aan bij de roverscouts en hielp als leiding bij de lokale Scoutinggroep.

Hij trouwde met Olive Margaret Taylor.

Norman was Lance Corporal bij het Reconnaissance Corps, R.A.C. van het 33rd (2/5th Bn.) Gloucestershire regt.) Regt.



Hij is overleden op 1 december 1944 aan verwondingen die hij opliep tijdens gevechten in Nederland. Hij werd in eerste instantie begraven op de Geallieerde begraafplaats in Margraten. Op 28 april 1947 werd hij herbegraven op de Oorlogsbegraafplaats Venray. Venray werd midden oktober 1944 door geallieerde troepen bevrijd en de graven op de begraafplaats dateren van oktober 1944 tot maart 1945. Op de Oorlogsbegraafplaats van Venray zijn 692 graven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog.



Meer informatie

[Roll of Honour - WW2.pdf \(sheffieldscoutarchives.org.uk\)](http://sheffieldscoutarchives.org.uk)

[Lance Corporal Norman Taylor | War Casualty Details 2054668 | CWGC](#)

[Venray War Cemetery | Cemetery Details | CWGC](#)

[Sheffield Scout Archives | Groups](#)

[Lance Corporal Norman Taylor \(onbekend-1944\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.