

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Guy Penrose Gibson werd geboren op 12 augustus 1918 in Shimla, India. Gibson verhuisde al op driejarige leeftijd naar Engeland.

In zijn jeugd was Guy scout.

Na de middelbare school te hebben doorlopen koos Guy voor een carrière in de RAF. Hij was een Engelse piloot, werd benoemd tot majoor en kreeg diverse staffuncties. Mede door toedoen van de Britse premier Winston Churchill werd hij op dienstreis naar Canada uitgezonden. Het was de wens van Churchill om Gibson binnen de Conservatieve partij een sleutelrol in de naoorlogse politiek te geven. De voorbereidingen op die nieuwe rol waren in volle gang, maar Gibson hield de sleur van de opeenvolgende staffuncties, niet langer vol. Hij wist het zo te regelen dat hij weer op operaties werd ingezet met een nieuw vliegtuig: de tweepersoons tweemotorige en voor zijn tijd zeer geavanceerde Havilland Mosquito jachtbommenwerper. Gibson was leider van een eskader van 60 bommenwerpers. In Operatie Chastise leidde Wing Commander Gibson de 'Dambusters' op een riskante bombardementsmissie gericht op dammen die van cruciaal belang waren voor de Duitse oorlogsinspanning. Hij ontving voor zijn heldhaftige optreden de Victoria Cross, de hoogste onderscheiding voor dapperheid tegenover de vijand. Daarnaast ontving hij de Distinguished Service Order en het Distinguished Flying Cross.

Minder dan een maand later besloot de voormalige scout zich aan te melden als Rover Scout in de 1<sup>e</sup> Tovil Scout Troop in Kent. Hij richtte zich tot de troep en zei: *"Ik was lang geleden scout en ik ben bang dat het enige dat ik heb gehaald mijn kooktest was. Maar het heeft me wel geleerd, in de paar weken dat ik scout was, de fatsoenlijke dingen in het leven... Je hebt vindingrijkheid, moed, plichtsbetrachting geleerd; met andere woorden, je leert alleen de dingen die je goed van pas zullen komen in de dienst"*

Op 19 september 1944 werd Gibsons Mosquito getroffen door eigen vuur van een Lancaster bommenwerper. Hij kwam om het leven toen hij nabij Steenberg (Noord-Brabant) neerstortte. Hij ligt begraven op het katholieke kerkhof van Steenberg. Hij had op dat moment 177 operationele vluchten gevlogen. Zijn troep herinnerde zich zijn opgewekte karakter, leiderschapskwaliteiten en plannen om na de oorlog door te gaan met scouten. De medailles van Wg Cdr Guy Gibson zijn te zien in het RAF Museum London.



In Capelle a/d IJssel werd in 1990 een nieuwe luchtscoutsgroep opgericht, het Guy Gibson squadron. De groep is ontstaan als



een afsplitsing van de Van Naeltwijck groep. In 1996 werd de oprichter ziek en vervolgens kreeg de groep steeds minder leden en is in 2007 opgeheven.

#### **Meer informatie**

[Guy Gibson - Wikipedia](#)

[Guy Gibson squadron - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[search T/R number \(studiegroepvluchtoorlog.nl\)](#)

[Guy Penrose Gibson \(1918-1944\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[On My Honour: Scouts and Guides in the RAF - RAF Museum](#)

[Wing Commander Guy Penrose Gibson | War Casualty Details 2766520 | CWGC](#)

[Guy Penrose Gibson | Oorlogsgravenstichting](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.