



Richard Adam Sykes is geboren in Hounslow, UK, op 8 mei 1920. Hij was de zoon van brigadegeneraal Arthur Clifton "Bill" Sykes. Hij volgde onderwijs aan het Wellington College, een privécostschool in Berkshire, waarna hij studeerde aan het Christ Church College van de Universiteit van Oxford.

Richard was actief bij Scouting. In 1937 nam hij als 17 jarige deel aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang.

Als verbindingsofficier in het Britse leger was Sykes in september 1944 tijdens Operatie Market Garden onder meer betrokken bij gevechten in Elst. In de winter van 1944-1945 raakte hij in Duitsland gewond door een mortiergranaat. Voor zijn verdiensten tijdens de Tweede Wereldoorlog ontving Richard Sykes in 1945 het Military Cross. Van de Franse regering ontving hij dat zelfde jaar het Croix de guerre voor zijn oorlogsverdiensten.

Na de oorlog was Sykes voor het Verenigd Koninkrijk in de diplomatieke dienst werkzaam in China, België, Chili, Griekenland, Cuba en de Verenigde Staten. In 1976 leidde hij het onderzoek inzake de moordaanslag op de Britse ambassadeur in Ierland, Christopher Ewart-Biggs, die had plaatsgevonden op 21 juli 1976. Later dat jaar werd *sir* Richard Sykes door de Britse koningin begunstigd met adeldom, door de verlening van de rang van ridder-commandeur in de Orde van Sint-Michaël en Sint-George (K.C.M.G.). In juni 1977 werd hij benoemd als Brits ambassadeur in Nederland.

Op 22 maart 1979 werden om 9.00 uur 's ochtends de 58-jarige ambassadeur Sykes en zijn 19-jarige bediende Karel Straub tijdens een terroristische aanslag doodgeschoten op het terrein van zijn ambtswoning Het Spaansche Hof, aan het Westeinde in Den Haag.

Richard Sykes werd op 26 maart 1979, na een besloten dienst in de Anglican Church of St. John and St. Philip in Den Haag, gecremeerd in Crematorium Ockenburgh. In 1980 is in de kerk van Sint-Michael in Wilsford cum Lake, in het Engelse graafschap Wiltshire, een kalkstenen plaquette onthuld ter nagedachtenis aan Richard Sykes

Meer informatie

[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 22 maart 1979 - Art. 228 | Delpher](#)
[Richard Sykes - Wikipedia](#)



[Richard Adam Sykes \(1920-1979\) - Find a Grave-gedenkplek](#)
[» Britse ambassadeur doodgeschoten in Den Haag \(dagvantoen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.