

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.

Roy Charles Lamerton is geboren in 1912 in de UK. Hij was de zoon van Vernon Francis en Alice Lamerton. Roy was getrouwd met Margaret Lamerton en ze woonden in Staines, Middlesex.

Roy was scout bij de 4th Finchley Group, Londen, UK.

Sergeant Lamerton diende in de Tweede Wereldoorlog bij het Royal Air Force Volunteer Reserve. Hij was Navigator/ Bomb Aimer van een Ventura I bij het 21e squadron van de Royal Air Force. Op 6 december 1942 was hij onderweg van vliegveld Methwold, UK, naar Eindhoven in het kader van Operatie Oyster. Dit 'Sinterklaasbombardement' werd uitgevoerd bij daglicht en was gericht op de Philipsfabrieken op Strijp S en aan de Emmasingel. De RAF had bewust de zondag uitgekozen omdat er dan nauwelijks mensen in de fabriek aanwezig zouden zijn. De fabrieken waren inderdaad leeg maar de RAF had blijkbaar geen rekening gehouden met het feit dat er dat weekend in Nederland Sinterklaas werd gevierd. Er waren veel kinderen op straat aan het spelen met hun pas gekregen cadeaus. Doordat het bombardement ook niet erg nauwkeurig werd uitgevoerd en een aantal bommen niet op de fabrieken maar op de woningen in de omgeving vielen veroorzaakte het bombardement ongeveer 150 doden en raakten vele mensen gewond. Hoewel de operatie op zichzelf redelijk geslaagd was kon men de schade aan de fabriek snel herstellen.

In maart 1943 werd een nieuwe aanval uitgevoerd. Het bombardement werd uitgevoerd door 94 vliegtuigen van de Royal Air Force. Zestien toestellen keerden niet terug. Zes geallieerde toestellen kwamen in de problemen boven Zeeland. Het toestel van Lamerton werd om half 1 's middags boven Zeeland neergeschoten en stortte neer, 3 kilometer ten westen van het dorp Rilland in de gemeente Reimerswaal. Drie van de 4 bemanningsleden overleefden de crash en werden krijgsgevangen genomen. Lamerton kwam om, hij werd 30 jaar. Zijn stoffelijk overschot werd op de tijdelijke militaire begraafplaats aan de Wouwschestraatweg in Bergen op Zoom begraven maar na de oorlog werden zijn stoffelijke

resten overgebracht naar de geallieerde militaire begraafplaats in Bergen op Zoom. Op deze oorlogsbegraafplaats zijn 1284 graven en gedenkplaatsen van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog. 116 van de graven zijn niet geïdentificeerd. Veel slachtoffers zijn het gevolg van de Slag om



Walcheren (Operatie Infatuate), begin november 1944. Er zijn ook 21 oorlogsgraven van andere nationaliteiten.

Meer informatie

[Casualty Details | CWGC](#)

[Cemetery Details | CWGC](#)

[search T/R number \(studiegroepvluchtoorlog.nl\)](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[Operation Oyster - Wikipedia](#)

[Eindhoven, monument 'Operation Oyster' - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Sergeant \(Nav./Bomber\) Roy Charles Lamerton \(Onbekend-1942\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[databankzeelandwo2 \(oorlogsslachtofferszeeland.nl\)](#)

[Microsoft Word - 212-story.doc \(wingstovictory.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.