

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.



Robert Charles Pitt is geboren in 1914 in Londen. Hij was de zoon van George Charles en Emily Pitt uit Peckham, Londen. Robert was getrouwd met Lena Pitt.

Hij was scout bij de 31st Camberwell Group, Londen, UK.

Kapitein Pitt diende in de Tweede Wereldoorlog bij het 4th Battalion van de King's Shropshire Light Infantry. Het 4e bataljon was betrokken bij de bevrijding van Brabant en Limburg. Op 18 oktober gingen ze van Milheeze naar Veulen bij Venray. Die dag werd het westelijk deel van Veulen, dat aan Ysselsteyn grenst, bevrijd. Pas op 23 november werd de rest van het dorp bevrijd. In de zes weken dat Veulen in de frontlinie lag, is meer dan de helft van de Veulense huizen verwoest of zwaar beschadigd. Tijdens de gevechten om Veulen te bevrijden sneuvelden 30 Britse militairen. De volgende dag, op 19 oktober, werd de Regimental Aid Post (RAP) geraakt door Duitse granaten. Kapitein Robert Pitt kwam hierbij om en een aantal anderen raakten gewond. Robert werd 30 jaar. Hij werd in eerste instantie begraven in Veulen.



Pitt werd herbegraven op de Oorlogsbegraafplaats in Venray. Hier zijn 692 graven van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog, waarvan 30 niet geïdentificeerd, en één Poolse begrafenis.



Meer informatie

[Casualty Details | CWGC](#)

[Cemetery Details | CWGC](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[11th Armoured Division - ROLL OF HONOUR & GALLERY \(google.com\)](#)

[Captain Robert Charles Pitt \(onbekend-1944\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[King's Shropshire Light Infantry - Wikipedia](#)

[WO 171/1326 - 4 King's Shropshire Light Infantry - October 1944 - TracesOfWar.com](#)

[Geschiedenis van Veulen - RooyNet.nl](#)

[Home | South London Scouts](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.