

Niet alleen Nederlandse scouts waren in Nederland slachtoffer van oorlogsgeweld. Ook onder de geallieerden waren veel scouts. Sommigen gaven hun leven en kwamen in Nederland om. Bijvoorbeeld omdat ze op onderweg naar of van Duitsland neergeschoten werden of omdat ze tijdens de bevrijding van Nederland gesneuveld zijn.

John Cecil Wheeler werd geboren in 1926 in Leicester, UK. Hij was de zoon van Ellen Wheeler uit Homerton. London, UK.

John was scout bij de 65th Hackney Scout Troop in Londen, UK.

Rifleman Wheeler meldde zich bij de 9th Bn. Cameronians (Scottish Rifles). Het bataljon ging op 17 juni 1944 naar Normandië maar kon pas op 23 juni aan land in Arromanches.

Eind november 1944 vond rond het Limburgse dorp Broekhuizen de Slag om Broekhuizen plaats. Dit was onderdeel van de geallieerde operatie Nutcracker om de linkeroever van de Maas in Limburg te bevrijden van de Duitse bezetter. De 15e (Schotse) Infanteriedivisie van het Britse leger had op 19 november 1944 het kanaal van Deurne overgestoken en was bezig aan een snelle opmars naar de Maas. Op 22 november waren Sevenum en Horst bevrijd. Het dorp Broekhuizen was één van de laatste Duitse verdedigingsbolwerken aan de westelijke Maasoever. Het dorp was omgebouwd tot vesting met een complex netwerk aan loopgraven en tunnels. Kasteel Broekhuizen diende als voorpost en eerste verdedigingspunt. Op 26 november nam 2e bataljon Gordon Highlanders Broekhuizenvorst in. De volgende dag nam het 9e bataljon van de Cameronian Highlanders de bossen ten zuiden van Broekhuizen in. "Festung Broekhuizen" was door de Schotse bataljons omsingeld. De bataljonscommandant van de Cameronians gaf de commandant van C-compagnie bevel om bij het aanbreken van de volgende dag het Kasteel in te nemen. Op 28 november van 07.00 uur tot 08.00 uur nam Britse artillerie het kasteel onder vuur. Om 08.20 was het de beurt aan de infanterie. Zodra de troepen zich op het open veld begaven, kregen ze een stortvloed aan geweer- en granaatvuur over zich heen. Veel militairen raakten binnen korte tijd gewond of sneuvelden. Er sneuvelde die dag 7 Cameronians onder wie John Wheeler. Van het kasteel bleef niet veel over.



Van de 43 gesneuvelde geallieerden bij de slag om Broekhuizen werden 26 tijdelijk begraven op het kerkhof in Melderslo. John was één van hen. Zij zijn een paar jaar later allemaal bij elkaar herbegraven op Oorlogsbegraafplaats Groesbeek. De meeste van gesneuvelden die hier begraven liggen, waren Canadezen, van wie velen stierven in de Slag om het Rijnland in het gebied tussen de Maas en de Rijn in februari en



maart 1945. Anderen die hier begraven liggen, stierven eerder of later in het zuiden van Nederland en in het Rijnland. Op de begraafplaats zijn 2.610 oorlogsgraven van het Gemeenebest uit de Tweede Wereldoorlog en negen oorlogsgraven van andere nationaliteiten.

Het monument 'Sint-Joris en de draak' in Broekhuizen

(gemeente Horst aan de Maas) is een bronzen reliëf van een mannenfiguur die een draak doodt. Het is opgericht ter nagedachtenis aan 54 Britse militairen die in 1944 gesneuveld zijn tijdens de strijd tegen de bezetter in Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Het monument in de muur van het kerkhof van Broekhuizen is onthuld op 29 oktober 1994.



Meer informatie

[Casualty Details | CWGC](#)

[Cemetery Details | CWGC](#)

[The Scouts Roll of Honour | Scouts](#)

[John Cecil Wheeler \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Goesbeek - Canadian War Cemetery - - graf 869611 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[WO 171/1275 - 9 Cameronians \(Scottish Rifles\) - November 1944 - TracesOfWar.com](#)

[Nieuwsbrief april 2008 ACHTERGRONDINFO Geschiedenis Melderslo](#)

[Broekhuizen lijst-43-gesneuvelden.pdf](#)

[Melderslo WOII begraven.pdf](#)

[Slag om Broekhuizen - Wikipedia](#)

[Broekhuizen, 'Sint-Joris en de draak' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.